

Herfstvakantie 2000

Frankrijk

21 t/m 28 oktober



zaterdag 21 oktober 530 km

Om 10:00 thuis weggereden. Via Antwerpen, Brussel en Mons naar Maubeuge. Net over de grens boodschappen gedaan. Vervolgens via Reims naar Epinal. In de omgeving van Dormans in een bosje overnacht. Het was moeilijk een plekje te vinden. Mooi weer geweest.



zondag 22 oktober 367 km

Prachtig weer zo'n 22°C. De zon schijnt en er zijn volop herfstkleuren. De bomen maar ook de druiven zijn volop aan het verkleuren. Via Sézanne naar het zuiden verder gereden. Hier is erg veel grootschalige akkerbouw hetgeen het landschap wat minder interessant maakt. Voorbij Troyes wordt het weer mooier. De Abbaye va Fontenay bezocht. Schitterend gelegen in het bos aan een riviertje. Absoluut de moeite waard! Daarna richting Autun. Ook een mooie stad, maar niet erg veel van gezien. Voorbij Autun een plekje gezocht. Ging ook moeizaam, maar bij Montcenis, aan een stuwmeer een plek gevonden.



maandag 23 oktober 361 km

De dag begint met mist waar door heen de zon komt. Prachtig! Later wordt het ruim 22°C. De weg vervolgd richting Macon. Bij Cluny de oude stad bezocht. Erg mooi en rustig. Ook dit is de moeite van een bezoek waard. Daarna verder gereden via Macon, Lyon, Villefranche en Motelimar naar Bollène. Daar overnacht op de voor ons zo bekende plek langs de D12.



dinsdag 24 oktober 268 km

Slecht geslapen. Teuni heeft een ontstoken kies. In Bollène een tandarts gezocht die een recept gaf voor antibioticum en extra stevige pijnstillers. Toch onze weg vervolgd. Via Carpentras naar Apt via de col de Murs. Mooi en rustig, de zon schijnt veel en de temperatuur loopt op tot ruim 22°C.

Roussillon bezocht. Dit leuke stadje is bekend vanwege de okermijnen. Echt mooi. Vervolgens via Manosque en Draguignan naar St-Paul en Fôret, waar we in het bos langs de weg overnachtten.



woensdag 25 oktober 117 km

Meesterlijk weer! Geen wolk te bekennen en temperaturen oplopend tot meer dan 23°C. Teuni heeft geen last meer van haar ontstoken kies en we hebben goed geslapen. In Bagnols de lekkerste croissantjes gehaald. Daarna in de omgeving

heerlijk gewandeld en langs geweest bij een aantal agences. Prijzen vallen tegen, maar we houden het aanbod via internet in de gaten. Gegeten op de col de Blavette. Halverwege de middag een halfuurtje op het strand geweest. Van snorkelen kwam niet veel omdat het water door de aanlandige wind vrij troebel was. Via Grimaud naar Collobrières via een prachtige route. Daar overnacht op een parkeerplaats.



donderdag 26 oktober 122 km

Al weer prachtig weer alhoewel er wel af en toe wat sluierbewolking overdrijft. Na brood te hebben gekocht in Collobrières, een wandeling van een paar uur gemaakt boven op de col de la Fourche. Veel kastanjes gevonden en genoten. Daarna bij een aantal agences in Flayosc langs geweest om te zien wat ze in de verkoop hebben. Doorgereden via Aups naar de Verdon. Vlak voor Aiguines op een oud afgesneden weggedeelte overnacht.



vrijdag 27 oktober 438 km

Om even over achten op pad. Via Moustiers (leuk stadje!), de lavendelvelden, Sisteron en Serres naar Die. Onderweg prachtige herfstkleuren. Vooral de Col Rousset bij Die was schitterend! Ook de Combe Laval was prachtig, zeker omdat we in het gedeelte tussen de Col de Rousset en daar veel bewolking hadden en de zon daar weer net doorkwam. Vervolgens binnendoor naar Vienne waar we door Lyon de snelweg namen. De drukte, ondanks het spitsuur viel mee. Overnacht in de Beaujolais nabij Oingt. Pas laat een plekje gevonden. Mooi weer geweest vandaag, echter nog geen 20°C.



zaterdag 28 oktober 879 km

Bijtijds op weg. Genoten van een prachtig opkomende zon boven de Beaujolais. Bij Macon de paegje opgegaan. Vlot naar huis gereden, onderweg mooi weer. Om half acht thuis.



totaal 3082 km