

Nazomer 2001

Sur En

25 augustus t/m 1 september



zaterdag 25 augustus 970 km

Tegen half acht vertrokken. Prachtig weer, bijna te heet om te rijden. Plaatselijk, vooral tussen de Vogezen en het Zwarte Woud, zo'n 34°C.

Om half drie bij de grens en via Zürich, Landquart en Davos naar het Engadin gereden. In Sur En tegen 19:00 uur op de camping een plekje gevonden. Opvallend was de verandering op de camping gedurende de 14 jaar dat we er niet meer geweest waren. In de hoek waar we toen stonden zijn nu allemaal stacaravans neergezet; een beetje een gribusbedoeling.

zondag 26 augustus

Prachtig weer, al is het heilig. Via de weg lands de Inn naar Ramoch gewandeld en vandaar naar Vna. Erg warm. Vanaf Vna door de weilanden, er bloeit weinig meer, alleen nog veel herfststijlloos, naar het Kuhrhaus Val Sinestra. Vandaar door het bos teruggelopen naar de camping. Totaal zo'n 5,5 uur. Mooie tocht.



maandag 27 augustus 35 km

Via Scuol richting S-charl gereden. Nog steeds de zelfde smalle en slechte weg. Wel mooi. Vandaar val Minger in gelopen tot aan de pas aan het eind. Mooie uitzichten. Er bloeien nog maar vrij weinig planten. Nog steeds prachtig weer en we zijn blij als we af en toe even in de schaduw kunnen lopen. Twee herten op afstand gezien.



dinsdag 28 augustus

Nog steeds prachtig weer. Vanaf de camping Val D'aina ingelopen. Veel uitgebloeide orchideeën gezien, waaronder het vrouwenschoentje, maar ook de spookorchis, een zeldzame soort, gevonden. Via de beide alpen door de schitterende kloof gelopen. Boven, even onder de pas een poosje zitten genieten voor we weer terug liepen. Geklommen van 1110 meter tot 2200 meter.





woensdag 29 augustus 47 km

Het kan niet op: vandaag alweer perfect weer. Omdat we last van onze kuiten hebben, gaan we vandaag geen grote wandeling maken. 's Morgens lekker zitten lezen op de camping en 's middags een bezoek gebracht aan Sent en Guarda, beide typische Engadiner dorpjes. Via Scuol, boodschappen, terug naar Sur En.



donderdag 30 augustus 174 km

Vroeg wakker geworden door onweer. Het regent behoorlijk, maar rond een uur of negen is het weer droog. Wel hangen nog overal de wolken laag. In plaats van onze voorgenomen wandeling, vertrekken we. Via de Albulapas, waar erg veel hoge gentianen staan te bloeien rijden we via Chur naar Disentis. Daar op de camping overnacht. 's Avonds af en toe regen.



vrijdag 31 augustus 344 km

Geen best weer. Af en toe regen, laaghangende bewolking en geen zon. Via de Oberalppas (in de wolken), De Furkapas (in de wolken) en de Grimselpas (ook in de wolken) naar het noorden gereden. Via Bern en Biel naar de Jura. Daar kwam zowaar af en toe de zon door en was het met tijd en wijlen ook droog. In Belfort boodschappen gedaan en overnacht op de Ballon d'Alsace. Prachtige vergezichten, deels veroorzaakt door de dreigende buien.



zaterdag 1 september 650 km

Het weer is nog onveranderd hetzelfde. Via Epinal en Luxemburg naar huis gereden. In Nederland schijnt de zon. Om 17:00 uur thuis.



totaal 2220 km