

Wintersport 2001

Pontresina

24 februari t/m 3 maart



zaterdag 24 februari 2001 985 km

Om kwart over zes weggereden. De weg is besneeuwd en plaatselijk glad. Even over de grens begint het al gauw weer te sneeuwen. Toch vlot gereden. Na Frankfurt komt zelfs met enige regelmaat de zon. Hoewel het redelijk druk is weinig oponthoud, alleen door een paar ongelukken. De file bij Basel weten we te omzeilen door via Lörach en Rheinfelden te rijden. In Zürich de file omzeild door wat meer via het centrum te rijden. Bij Bivio begint het te sneeuwen zodat we de sneeuwkettingen moeten omleggen om de Julierpass over te komen. Om 19:30 op de camping in Pontresina. Deze is veel drukker bezet dan het vorige jaar.

zondag 25 februari

Vannacht koud geweest: bijna -20°C ! Toch hebben we het, dankzij onze extra slaapzak, niet koud gehad. Heerlijk uitgeslapen en na het ontbijt en de koffie via Morteratsch naar de gletsjer gelanglaafd. Het is prachtig weer, maar het blijft toch ruim onder het vriespunt (de hele dag niet warmer geweest dan ongeveer -6°C . Het is niet druk. Prachtige glij-sneeuw en prima loipes. We zijn het nog niet verleerd en hebben geen spierpijn. 's Middags nog heerlijk een stuk richting Pontresina gelopen. Aan het eind van de middag daalt de temperatuur al weer snel en om 6 uur is het al -12°C !



maandag 26 februari

97 km

Vannacht nog kouder geweest. Nu ruim -20°C ! 's Morgens wilde de auto niet starten omdat de accu geen kracht meer had. Nadat we de accu aan de lader gelegd hadden, zijn we per ski naar Pontresina gegaan om brood te kopen. Na het eten wilde de auto gelukkig wel starten. Om de accu wat op te laden zijn we richting Zernez gereden en

daarna naar Maloja. In Pontresina nieuwe stokken voor mij gekocht, een van de andere was gebroken. Het is vandaag prachtig weer geweest al kwam de temperatuur niet boven de $-6,3$ °C.



dinsdag 27 februari

Vannacht weer ruim -20 °C! Om kwart over 10 op pad. Het is weer prachtig weer hoewel hier en daar wel een veeg rond een top hangt. Via Pontresina het Val Roseg in. Een prachtige tocht. Helemaal door tot aan het punt waar je een mooi uitzicht hebt op de Roseg-gletsjer. Op de terugweg begint er een briesje op te steken zodat onze jas weer aan moet. In het laatste deel van de terugweg een aantal gemzen gezien op redelijke afstand van de loipe. Bij Pontresina aangekomen blijkt dat het nog een poosje duurt voordat de bus komt, zodat we besluiten ook de laatste 5 kilometer maar te langlaufen. Er is inmiddels een erg koude wind komen opzetten die we ook nog eens tegen hadden. Om kwart voor vijf op de camping aangekomen. Totaal zo'n 30 kilometer afgelegd op de ski's vandaag! We zijn wel moe en komen bij onder een warme douche voordat we genieten van een glas wijn. Er valt af en toe een vlok sneeuw.





woensdag 28 februari

56 km

Vannacht lang niet zo koud geweest, zo'n $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$. 's Morgens begon het licht te sneeuwen. Geen langlauf weer. Richting Maloja gereden, maar al gauw begint het harder te sneeuwen zodat we omkeren. Net geen sneeuwkettingen nodig gehad. 's Middags lekker zitten lezen in de auto. De hele middag gesneeuwd, totaal zo'n 10 cm gevallen. Aan het eind van de middag komen er weer blauwe stukken in de lucht. De temperatuur daalt weer langzaam na een maximum van een $4,7\text{ }^{\circ}\text{C}$.

donderdag 1 maart

56 km

Halverwege de nacht gaat de temperatuur onderuit. Bij opstaan is het $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$. Er is ongeveer 20 cm sneeuw gevallen en het is een sprookjeswereld. Zo mooi! Sneeuw op de bomen en een diep blauwe lucht. Na de accu te hebben voorverwarmd richting Maloja. Daar bleek dat het spoor naar de Cavloccia See nog niet getrokken was. Dus richting Isola. Prachtige sneeuw. Overdag weer niet boven 0 geweest, maximaal zo'n $4\text{ }^{\circ}\text{C}$.



vrijdag 2 maart

702 km

Omdat we bijtijds wegwilden, de accu laten overnachten in het washok voordat we 'm helemaal op temperatuur brachten op de kachel. Vannacht ruim -18°C geweest. De auto keurig op gang gekregen en om 9 uur weggereden. Het is weer prachtig weer. Via de Julierpas (prachtig met zo veel sneeuw, de weg is gelukkig schoon), Chur, Zürich, Basel, Mulhouse, Remiremont en Luxemburg, naar het huisje van Ruth en Lex in Maulusmühle. Daar om 8 uur gastvrij ontvangen. Gezellig bijgepraat bij de openhaard.

zaterdag 3 maart

306 km

Heerlijk uitgeslapen. Daarna een prachtige wandeling gemaakt. Om halfvijf richting huis. Om 8 uur thuis gekomen.

totaal 2202 km