

Herfstvakantie 2002

Rome en Pompeï

18 t/m 26 oktober



Vrijdag 18 oktober 2002 731 km

Om even over drie weggereden. Het is druk onderweg en we hebben wat korte files bij Keulen en Frankfurt. Om even over elfen op een parkeerplaats aangekomen tussen Basel en Luzern om te overnachten. Onderweg een enkele bui gehad.

Zaterdag 19 oktober 855 km

Redelijk geslapen. Om even over half acht uit bed en om even voor half negen op weg. Via de Gotthardtunnel, Milaan, de Povlakte en Florence, vlot naar Rome gereden. Het weer onderweg is prima: droog en niet al te heet. Om even over zessen op de camping aangekomen.



Zondag 20 oktober

Na de lekkere broodjes van de camping kunnen we er weer tegen. Op de fiets naar het piazza Poppolo. Het is er weer gezellig druk en van boven heb je een prachtig uitzicht op een deel van de stad. Via de grote winkelstraat naar het Forum waar we de fietsen achter lieten. Een prachtige wandeling gemaakt over het forum naar het Colosseum. Daarna het Palatijn nog kort bezocht. Vervolgens de fietsen weer opgehaald en in een straatje richting het Pantheon lekker zitten eten. Na het eten via het verlichte Pantheon en piazza Navone op de fiets weer terug naar de camping.



Maandag 21 oktober

Ook nu weer lekker ontbeten met de broodjes van de camping. Daarna weer met de fiets naar de stad. Eerst het Vaticaan met de St. Pieter bezocht. Het is erg druk. Daarna met de fiets de stad door en via piazza Navona en het Pantheon naar het Circus maxima. Daarna via de Thermen van Caracalla naar de kop van de Via Appia. Langs een deel van de stadsmuur gereden. Hier en daar al mooi gerestaureerd. Het is een vreemd gezicht als in de stadsmuur opeens een Egyptische piramide opduikt. Op piazza Novona een pizza gegeten en 's avonds nog het verlichte Forum Romanum en het Colosseum bezocht. Prachtig!



Dinsdag 22 oktober 299 km

Na het ontbijt met de auto de stad in. Daarna de Via Appia zoveel als mogelijk vervolgd. Het eerste deel is best interessant en je komt door veel dorpjes waar het niet wil opschieten. Uiteindelijk in Pompei aangekomen. Omdat er op het schiereiland geen camping open leek te zijn, op de camping overnacht die vlak onder de afgravingen ligt. Het is hier erg lawaaiig door het vele autoverkeer en door de trein die vlak langs de camping rijdt.



Woensdag 23 oktober

Vandaag de opgravingen van Pompei bezocht. Hartstikke interessant! Pompei blijkt destijds een behoorlijk grote stad te zijn geweest (25.000 inwoners) die redelijk tot zeer goed bewaard gebleven is. Hierdoor ontstaat een prima beeld van het dagelijks leven in de Romeinse Tijd. Een hele dag rondlopen is in beginsel voldoende. Het weer is ook vandaag prima geweest maar de Vesuvius-top heeft zich door de wolken niet laten zien.



Donderdag 24 oktober

Vandaag een bezoek gebracht aan Napels. Omdat de treinen erg onregelmatig rijden en we net een trein gemist hadden, waren we pas om 13:00 uur in de stad. De leuke marktjes beginnen dan al net langzaam te sluiten. Na enige uren te hebben rondgezworven weer met de trein terug.



Vrijdag 25 oktober **1027 km**

Om 8:00 uur weggereden. Het is mooi weer en we rijden zonder oponthoud tot even voorbij Luzern. Daar bij een motel overnacht.

Zaterdag 26 oktober **788 km**

Weer vroeg op pad. Via Basel, Mulhouse en Metz vlot terug naar huis. Om even over zessen thuis.