

**Voorjaar 2002**

**Spanje**

**17 t/m 25 mei**



**Vrijdag 17 mei 582 km**

Al vroeg vertrokken, tegen half vijf. Rondom Utrecht al erg druk, maar verder valt het gelukkig erg mee. Bij Eysden gegeten en vlot verder gereden. Op een parkeerplek bij Vittel overnacht.

**Zaterdag 18 mei 907 km**

Al voor half acht op weg. Het is bewolkt en begint al gauw te regenen. Ook wordt het rond Lyon erg druk en staan we met regelmaat in een file. Toch schieten we erg op en rond Perpignan wordt het ook wat beter weer en neemt de drukte wat af. Om half zes in Malgrat de Mar aangekomen en daar met Roek gebeld. Ze kwam al gauw en heeft ons de weg gewezen naar de camping. Een prima plek direct aan het water. Nadat Roek 's avonds weer gewerkt had kwam ze nog weer even langs om bij te praten.



**Zondag 19 mei**

Prachtig weer! De zon schijnt volop en de temperatuur is aangenaam. In de morgen heerlijk aangeklunst en met Roek verder bijgepraat. Na de middag naar het appartement van Roeline gegaan. Leuk en lekker ruim en gezellige andere meiden die ook stage lopen. Aan het eind van de middag bij een “welkomstborrel geweest”. Niks voor ons! 's Avonds in het oude centrum lekker uit eten geweest.



A tall, white, spiral tower with a decorative top, possibly a monument or a tower in a park. The tower is surrounded by green trees.



### **Maandag 20 mei**

Met de trein van kwart over negen naar Barcelona. Het is prachtig weer om de stad te bezoeken, niet te warm en zon. Na ruim een uur met de trein uitgestapt op het Playa Catalunya en vervolgens over de Rambla naar de haven. Daarna het Playa Real bezocht en de oude kathedraal in het oude centrum. Vervolgens gelopen naar de Sacra Familia van Gaudi. Een prachtig bouwwerk dat nog lang niet klaar is, maar al wel schitterend. Daarna gelopen naar Park Guell. Dit is echt mooi! Ingericht door Gaudi met de meest kleurvolle en prachtige bouwwerken. Daarna nog gelopen naar de fontein bij het Nationaal Paleis. Helaas was er vanavond geen show. Met de trein weer naar Malgrat en afscheid genomen van Roek.



### **Dinsdag 21 mei 284 km**

Nog steeds prachtig weer. Eerst een heel eind de kustweg naar het noorden gereden. Mooie uitzichten over baaien en de zee. Vervolgens via een prachtige route naar Vic en vandaar naar Puigcerda. Daar de grens over en bij Eyne overnacht. Het is inmiddels weer bewolkt geworden.



### **Woensdag 22 mei 129 km**

Het druppelt af en toe wat maar we nemen toch het risico en wandelen Val Eyne in. Daar wordt het prachtig weer, maar de wind steekt ook op tot bijna storm. Veel mooie bloemen gevonden, maar de lelies bloeien nog niet. Veel foto's gemaakt. Genoten van alles. Vervolgens via Mont Louis naar het noorden gereden, via de Gorges. Tussen de

Quieribus en de Peypertuse in de Corbieres op een oude afgesneden wegarm overnacht. Het is inmiddels weer bewolkt geworden, maar toch nog wel steeds droog.



### **Donderdag 23 mei 269 km**

Nog steeds een beetje hetzelfde weer. Eerst een bezoek gebracht aan de Peypertuse. Vanaf het kasteel prachtige vergezichten, tot zelfs aan zee toe! Daarna verder gereden naar de kust en die een eind gevolgd naar het noorden. Bij enkele kreken staan flamingo's.

Overnachten in Stes. Maries de la Mer is geen optie door de vele samengestroomde zigeuners die alle plekjes in het stadje en in de omtrek bezetten. Terecht gekomen op een camping in Saliers, vlak bij Arles.



### **Vrijdag 24 mei 279 km**

's Morgens uitgebreid genoten in de Camargue. Veel flamingo's gezien en ook een slang die op de weg lag te zonnen. Het is heerlijk weer. 's Middags verder naar het noorden gereden, zoveel als mogelijk de grote wegen vermeden. Bij Tournan op een Camperplek, midden in de stad, aan de Rhone, overnacht tussen de zigeuners!



**Zaterdag 25 mei 1002 km**

Bijtijds weg en vlot in redelijk weer naar huis gereden.



totaal 3452 km