

Nazomer 2003

Gran Paradiso

23 t/m 30 augustus



Zaterdag 23 augustus 1025 km

Even voor zessen weggereden. Vlot via de Duitse autobaan naar Zwitserland. Om kwart over een bij de grens. Vervolgens vlot via Bern, Fribourg en Martigny naar de St. Bernhardpas. De toltunnel genomen voor 40 Zwitserse franken. Duur! Via Aosta naar Val Savarenge. Op de camping in Pont een prima plek gevonden. Heet weer geweest onderweg.



Zondag 24 augustus

De zon is pas laat op ons kampplekje. Om even over 10 vertrokken voor een wandeling verder het dal in. Mooie tocht met onderweg veel murmeltiere en rotslijsters. Tot even onder de gletsjer geklommen (2400 m). Op de terugweg is de zon veel achter de wolken en ook op de camping is de zon weinig meer te zien. Er valt een enkele druppel, maar dat stelt niet veel voor.



Maandag 25 augustus

De dag begint prima. We nemen de klim naar de hut bij de Paradiso. Het is een vrij steile klim maar het pad is erg geprepareerd. Overigens is het behoorlijk druk. Bij de hut gekomen, we deden daar een kwartier korter over dan op de wegwijzer staat aangegeven, begon het te spetteren, later wat regen. In de hut ons brood opgegeten en daarna terug. Onderweg wat lichte regen gehad. 's Middags bij de auto gezeten en gelezen.



Dinsdag 26 augustus

Het is prachtig weer, vrijwel geen bewolking. We klimmen naar de Grand Collet op 2832, een klim van bijna 900 meter. Onderweg genieten we van een gems, veel murmeltieren, verschillende vogeltjes en steenbokken waar we nagenoeg over struikelen. Vanaf de col heb je een schitterend uitzicht op het Paradisomassief. Aan de andere kant weer steil naar beneden en met een boog weer terug naar Pont. Een prachtige afwisselende wandeling. Mooi weer gehad.





Woensdag 27 augustus

Nog steeds prachtig weer. Strak blauw. De weg het dal uit een stukje afgelopen en vandaar richting de Rifuge Chabot. Ook hier is het eerste gedeelte erg steil. En stukje voor de hut een afsteekpad genomen richting Rifuge Emanuel. Een erg lastige oversteek gevolgd door een nog lastiger oversteek over twee beken. Het stuk bovenlangs naar de andere hut was erg lastig. Veel klim en klauterwerk. Even onder de Rifuge Emanuel uitgekomen en daarna vlot afgedaald naar de camping. Mooie bergkristal gevonden.

Donderdag 28 augustus 165 km

Halverwege de ochtend vertrokken en via Courmajeur en de kleine St. Bernardpas naar Frankrijk gereden. Via prachtige route overnacht op de Col des Saisies. Mooi weer, 's avonds in de verte onweer.



Vrijdag 29 augustus 325 km

's Nachts erg slecht weer gehad met enorm veel wind en regen. In de ochtend bleek dat in de omgeving van Annecy er erg veel stormschade was, afgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen.

Onze weg naar het noorden vervolgt en daarbij enigszins de rand van de Jura aangehouden. Bij Baumes-les-Dames op een camperplek overnacht. We waren daarbij niet de enigen: een stuk of 20 auto's brachten daar de nacht door.



Zaterdag 30 augustus 688 km

Met redelijk weer via Remiremont, Metz en Luik naar huis gereden.

totaal: 2204 km