

# **Wintersport 2003**

## **Jura**

**22 februari t/m 28 februari**



**Zaterdag 22 februari 702 km**

Om kwart voor zes vertrokken. Het is niet druk op de weg en het is prachtig zonnig weer. Via Metz, Remiremont en Lure naar Pontarlier. Daar in een file beland om het dorp door te komen. Op de camping (aangekomen om kwart over vier) in Les Hôpiteaux-neuf was geen plaats meer. Prachtige omgeving. Op de camping in Mouthe konden we voor een nacht blijven. Meteen nog een heerlijke wandeling gemaakt en genoten van de ondergaande zon.



**Zondag 23 februari 30 km**

Koude nacht (-13°C). Prachtig weer. Een stuk op de ski's het dal in. Na het eten via Mouthe en Vallorbe naar le Sentier in Zwitserland gereden. Daar op de camping boven het meer een plekje gevonden. Een heerlijke wandeling gemaakt over het bevroren meer en daarna nog lekker tot vijf uur buiten in de zon gezeten.



**Maandag 24 februari 54 km**

Vannacht iets minder koud, zo'n -10°C. Verder schitterend weer! In Les Rousses boodschappen gedaan en in de middag gelanglaafd in Bois d'Amont (17 km). Een prachtige tocht door ondermeer het bos. Mooie vergezichten en steile afdalingen. Overnacht op de parkeerplaats bij Laumoura.



**Dinsdag 25 februari 138 km**

Deels bewolkt en daardoor een minder koude nacht. Nog wel mooi weer. Omdat m'n rug het niet toelaat te langlaufen, via Lamoura nen Genève naar Les Saisies gereden.

Onderweg prachtig. In Les Saisies aangekomen is het helaas bewolkt geworden en waait er een koude wind. Op de parkeerplaats overnacht.



**Woensdag 26 februari 139 km**

Hoge sluierbewolking die gedurende de dag dikker wordt. Vannacht niet erg koud geweest; er is föhn opgestoken. 's Morgens een heerlijke 15-km tocht gemaakt met steeds prachtig uitzicht op de Mt. Blanc. 's Middags via Genève weer naar Lamoura gereden om te overnachten.



**Donderdag 27 februari 165 km**

Grijs weer en iets boven het vriespunt. daardoor niet erg aantrekkelijk om nog een tocht te maken. Via Les Rousses naar Zwitserland. het weer wordt wat beter. Romainmôtier bekeken. Prachtig oud en rustig Romaans stadje. Vervolgens via St. Croix en La Chaux de Fonds naar St. Imier. Daar bij de Chasseral nog een stuk gelanglaafd. Onderaan de skiliften van de Chasseral overnacht.



**Vrijdag 28 februari 767 km**

Bijtijds op en via Sainglelegier, St. Ursanne, Belfort en de Ballon d'Alsace naar huis. Tegen 8 uur thuis met een volle auto met wijn.

**totaal 1995 km**