

Herfstvakantie 2004

Milaan en Florence

15 t/m 23 oktober



Vrijdag 15-10**301 km**

Om zeven uur met Ruth en Lex vertrokken naar Luxemburg. De meeste drukte op de weg is dan al achter de rug. We komen om half twaalf bij Maulesmuhle aan. Na nog even gezellig een glas wijn te hebben gedronken, om 2 uur naar bed.

**Zaterdag 16-10**

Regenachtig weer. Toch na het ontbijt (het is dan al na elfen) een eik geveld en verder voor een groot deel opgeruimd. 's Avonds gezellig gegeten en nog veel gepraat. Rond elf uur al gaan slapen.

Zondag 17-10**733 km**

Na het ontbijt om 10 uur op weg. Via Luxemburg, Metz en Epinal naar Basel. Via de Gotthartunnel naar Milaan. Na een vlotte en mooie tocht om half 8 op de camping aangekomen. Ten zuiden van de Gotthart is het weer veel beter, voor het grootste deel onbewolkt, terwijl we daarvoor onderweg veel regenbuien hadden.

Maandag 18-10

Droog, soms een waterig zonnetje en een graad of 12. Met de fiets naar het centrum. Makkelijk te vinden omdat het eigenlijk almaar rechtuit is. Een kleine 12 km. Helaas staat de Dom in de steigers, maar een bezoek binnen en boven op het dak is beslist de moeite waard. Prachtig om al die uitgewerkte torentjes van dichtbij te zien. Ook de passage, hoewel wat kleiner dan we verwacht hadden, was leuk te zien. Helaas was de Scala door een verbouwing niet goed te zien, laat staan te bezichtigen.





Dinsdag 19-10

319 km

Bewolkt en vooral wat lichte regen. Geen dag om nog langer in Milaan te blijven. We rijden door naar Florence en even voorbij Bologna wordt het vooral droog. Als we op de camping in Florence, goed gevonden dank zij de GPS, schijnt zelfs even de zon. Het is inmiddels ook ruim 20 °C. 's Middags nog even in de stad rondgelopen en iets van de prima en gezellige sfeer geproefd. 's Avonds genoten van het uitzicht over de verlichte stad vanaf het Piazza Michelangelo, op nog geen 5 minuten van de camping.



Woensdag 20-10

Vandaag wel vooral bewolkt, droog en een graad of 20. Prima weer dus voor een uitgebreid bezoek aan de stad. We dwalen van straat naar straat, van plein naar plein, van kerk naar kerk en van marktje naar marktje. Het enige museum dat we bezochten was dat van het stadhuis. Werkelijk schitterend met de prachtige beschilderde wanden en plafonds. 's Avonds op een terrasje buiten gegeten.



Donderdag 21-10 **550 km**

Met redelijk weer, wel veel bewolking en af en toe wat zon, vertrokken richting de kust. De bedoeling was bij Cinque Terre, in de omgeving van La Spezia, langs de kust een mooie wandeling te maken, maar even ten noorden van Pisa bij de kust aangekomen, regent het van tijd tot tijd. Cinque Terre zit volledig in de wolken en uitzicht is er daardoor niet. Een volgende keer beter! We rijden door via Genua, Milaan en omdat de Gotthart besneeuwd is, via de Lukmanierpas. Vlak voor de pashoogte overnachten we op een prima rustige plek.

Vrijdag 22-10 **271 km**

Veel blauw in de lucht! Via de Lukmanierpas en Disentis naar Rueras. Daar een heerlijke wandeling gemaakt van half 12 tot over half drie. Het is prachtig helder weer met veel zon en zeker niet koud. Vervolgens via de Oberalppas en Luzern weer naar Frankrijk. Bij Thann op een camperplek vlakbij het centrum overnacht.



Zaterdag 23-10 **673 km**

Na heerlijke croissantjes in Le Thillot te hebben gekocht, vlot naar huis gereden.

totaal 2847 km