

Voorjaar 2004

Frankrijk

15 t/m 22 mei



Zaterdag 15 mei **1139 km**

Om precies zes uur weggereden. Vlot via Maastricht, Metz (boodschappen), Dijon, Lyon en Avignon naar Fontaine de Vaucluse gereden. Daar op een grote camperplek overnacht.



Zondag 16 mei **16 km**

Omdat het Teuni's verjaardag is heerlijk in het zonnetje kunnen koffiedrinken met een perfect croissantje. Daarna naar Isle sur la Sorgue geweest waar we de uitgebreide antiekmarktjes bezochten. Een paar prachtige kaarsenstandaards gekocht voor niet al te veel geld. Ook de Provençaalse markt was leuk. 's Middags nog naar de bron van de Sorgue gelopen. Deze rivier ontspringt uit de rotsen nadat hij ondergronds een grote afstand heeft afgelegd. 's Avonds heerlijk uit eten geweest.



Maandag 17 mei **194 km**

Weer prachtig weer. Binnendoor naar Aix en Provence gereden. Een leuke stad met een mooi voetgangersgebied. Doorgereden naar Corrobières waar we een perfecte overnachtingsplek hebben langs een rustig weggetje.



Dinsdag 18 mei

245 km

Nog steeds prachtig weer, zon en warm ca 25 °C. Via St. Maxime en de kust naar Bagnols en Fôret. Daarna via Grasse naar Gourdon, een allerleukst plaatsje met een enorm ver uitzicht. Via de Col de Vence, een schitterende route naar Vence. Daar de beloofde camperplek niet kunnen vinden en ten slotte maar overnacht langs de weg vlakbij Gourdon.



Woensdag 19 mei

157 km

Heerlijk in het zonnetje kunnen ontbijten. Daarna via Vence over prachtige slingerende weggetjes door mooie dorpjes naar de Col de Turini. Daar een mooie wandeling gemaakt. Er bloeit erg veel, primula's krokussen, vlierorchissen, soldanella's etc. Doorgereden naar St. Martin-Vesubie waar we op de camping hebben overnacht.



Donderdag 20 mei **222 km**

Nog steeds prachtig weer. Meteen na het ontbijt naar het Parc de Mercatour di Vallon de la Modona de Fenestre. Prachtig gewandeld, maar we konden gezien de vele sneeuw de rondwandeling niet maken. Een hele poos zitten kijken naar gemzen, soms vlak bij. Helaas bleek de col de la Bonnette nog te zijn afgesloten, maar het alternatief, via de col de la Cayolle naar Barcelonnette. Vooral de laatste Col was prachtig! Meesterlijke uitzichten en schitterende bloeiende planten.

In Barcelonnette op een camping overnacht.



Vrijdag 21 mei **438 km**

Voor het eerst wel wat wolkjes, maar verder uitstekend weer. Via Gap, Die naar de Vercors. Prachtig. Daar wel een drup regen. Even ten noorden van Valence de snelweg gepakt en bij Macon op de kade op een camperplek overnacht. 's Avonds uit eten geweest.



Zondag 22 mei **809 km**

Bewolkt, maar bij Dijon breekt de zon door en wordt het aardig weer. Vlot naar huis gereden. Om kwart over zes thuis.

totaal 3220 km