

Voorjaar 2005

China

17 maart t/m 5 april



Donderdag/vrijdag 17 en 18 maart 2005

Om twaalf uur door Ruth weggebracht naar station Amersfoort en ruim op tijd op Schiphol. We moeten daar 3 uur voor vertrek zijn. Om even over half vijf, precies op tijd, vertrokken. Een erg rustige vlucht met nagenoeg geen turbulentie. Meesterlijk uitzicht bij opkomende zon op de rand van het Himalaya-gebergte, maar boven Kunming betreft het helemaal. Na 10,5 uur geland op Hongkong en door de reisleader, Frits Tabak, naar het hotel gebracht. De groep bestaat uit 23 mensen. Na een half uur op onze kamer, Natan Road opgelopen tot de haven en met het veerpontje overgevoerd naar Center op Hongkong Island. Daar tussen enorme wolkenkrabbers gelopen. Met de pont weer terug en vlak bij het hotel gegeten. Prima!



Zaterdag 19 maart

Om half 10 per bus een tocht door Hongkong. Eerst naar Repulse Bay Beach, waar stranden zijn aan de Zuid-Chinese Zee. Hier is ook een tempel met allerlei beelden. Daarna naar Aberdeen. Hier een rondtocht per boot naar de Eggman, chinezen die altijd op boten wonen en daar nooit afkwamen en tot voor kort leefden van de opbrengst van kippen- en eendeneieren. Gecontrasteerd tegen de enorme wolkenkrabbers. Daarna naar Victoria Peak. Vanaf hier een meesterlijk uitzicht over Hongkong. Begin van de middag gegeten in een restaurantje en daarna vrij. Een mooie wandeling gemaakt langs de haven. Na even het hotel te hebben aangedaan, 's avonds het verlichte Hongkong bekeken. Met de Peak Tram weer naar Victoria Peak. Erg steil omhoog. Vanaf boven een prachtig uitzicht! Ook Natan Road was weer mooi verlicht met onleesbare reclame. Tegen elfen weer terug in het hotel.



Zondag 20 maart

Om kwart over acht naar het station vertrokken om per trein naar Kanton te gaan. Een afwisselend landschap, de lelijkste flatgebouwen, stadjes met weinig autoverkeer en zeer kleinschalige landbouw, soms met buffels.

Ook in Kanton mooi weer. Eerst gegeten in een matig restaurant. Wel leuk was dat je zelf (wij niet) kan uitzoeken wat je wilt eten: je kan kiezen uit levende vissen, schaaldieren, schilpadden, kikkers tot slangen aan toe!

Na het eten met de bus naar het standbeeld van de vijf geiten, dat volgens de legende aangeeft dat deze streek altijd voldoende rijst zal leveren om de bevolking te voeden. Daarna de mooie tempel van de familie Chen bezocht (prachtige 3-dimensionale beeldhouwwerken op de daken. Vervolgens naar de tempel van de Banyanbomen. Hier veel boeddhabeelden en een mooie pagode. De ronderis door Kanton afgesloten met een bezoek aan het winkelgebied. Leuk al die kleine, haast even grote, zwartharige chinezen in grote hoeveelheden. Ook hier op een klein marktje aangeland waar van alles, dood of levend, werd verkocht. Na het, dit keer weer goede, eten naar het hotel. 's Avonds nog even samen door de winkelstraat gelopen.



Maandag 21 maart

Met de bus naar het vliegveld. Toen we al op de startbaan stonden werd bekend dat we wegens de dichte mist, niet op Guilin konden landen. Na zeven kwartier geparkeerd gestaan, vlot naar een regenachtig en mistig Guilin. Eerst prima gegeten en vervolgens naar de Ruitfluitgrot. Een schitterende grot met enorme druipsteenformaties, die deels ook nog eens prachtig verlicht worden. Vervolgens bij een parelkwekerij geweest, niet duur. Doorgereden met de bus naar de Olifantenslurfrots. Door de regen en mist kreeg alles iets mystieks. Daarna nog even bij de Huanzhu-grot waar ook volop gevist werd in de Li. Jammer dat het steeds nog steeds zo mistig is en regent. Guilin telt ca. 450.000 inwoners. 's Avonds in het hotel een lopend buffet, prima en daarna samen nog even de stad in.



Dinsdag 22 maart

Het weer is aardig opgeknapt: in ieder geval droog en zonder mist!

Met de bus naar de boot, zo'n half uur rijden. Een werkelijk prachtige boottocht door het karstlandschap. Er gebeurt verder ook erg veel op en rond de rivier: vissers, een enkele met aalscholvers, bootjes die langsrij komen om spullen te verkopen of om de boot te bevoorraden, mensen langs het water bezig met de was, het land, groenten te wassen of met andere bezigheden. Erg leuk!

In Yangshuo begon het te regenen en zijn we met een overdekte electrokar i.p.v. met fietsen, een heel stuk het achterland in geweest. Hier langs leuke kleine dorpjes (een boeren woning bezocht) en de mooiste landschappen. Gelukkig ook af en toe even droog zodat we een aantal keren hebben kunnen uitsappen en zelf de omgeving in ons konden opnemen.

Met de bus weer terug. 's Avonds in het internetcafé de meiden een e-mailtje gestuurd.



Woensdag 23 maart

Aardig weer, niet erg koud, bewolkt, maar droog. Na het ontbijt naar Da Xu gereden, een klein authentiek dorpje waar slechts incidenteel een toerist komt. Twee uur door straatjes geslenterd en alles geobserveerd. Ook een van de huisjes van binnen mogen bekijken. Rond het dorp veel groentetuintjes en langs de Li wordt het vee geweid. Erg leuk om dat allemaal te zien, ook al die typische Chinese koppen.

Na het middageten met het vliegtuig naar Kunming, een stad van 4,5 miljoen inwoners. Het weer is hier prima, zo'n 22°C en redelijk zonnig. Het is hier niet voor niets de stad van de eeuwige lente! Meteen naar het hotel en 's avonds nog even de stad bekeken.



Donderdag 24 maart

Slecht weer! Koud (12°C) en regen. Met de bus naar het Stenen Woud, zo'n 2,5 uur (100 km) rijden. Eerst gegeten en direct daarna werd het droog. De hele wandeltocht door het woud (1,5 uur) droog gehad. Bizar schouwspel deze rotsformaties die uitgesleten zijn. Gelukkig was het

niet druk. Met de terugweg een dorpje aangedaan, maar vanwege het slechte weer weinig bedrijvigheid. 's Avond Hotpot gegeten, een heerlijke afwisseling van de rijst.



Vrijdag 25 maart

Nog steeds erg slecht weer, regen en wind. Met de bus door het prachtige landschap naar Dali (3 miljoen inwoners). Onderweg veel kleinschalige tuinbouw op terrassen met daartussen veel kleine dorpjes. In Dali gegeten en daarna met de boot naar het eilandje Putuo in het Erhai-meer gevaren (erg hoge golven) waar we ondermeer de tempel van Guanyin bezochten. In de regen nog een korte wandeling door de oude stad van Dali. 's Avonds nog wat rondgezworven in de oude stad maar door de regen met weinig plezier.



Zaterdag 26 maart

Stromende regen en koud! De helft van de groep is moedig genoeg om met de kabelbaan naar een tempelcomplex in de bergen gegaan.



Onder paraplu's en in regenjassen in 25 minuten omhoog. Vandaar een prachtig uitzicht. Terwijl we daarvan stonden te genieten werd het droog en brak de zon door. Heerlijk in de zon naar beneden, genietend van het prachtige uitzicht. Vervolgens naar de Drie Pagoden. Heerlijk rondgelopen en alles goed kunnen bekijken. Na het eten, in een klein straatje in Dali, naar een dans/thee show van de Bai-chinezen, in een overigens mooie locatie. Via een schitterende route naar Lijiang. Door de gids rondgeleid door het Park van de Zwarte Draak en schitterende foto's kunnen maken. Na het avondeten, plaatselijke Naxi-gerechten, gevolgd door een wandeling door de oude, verlichte, stad.



Zondag 27 maart

Prachtig weer! Zon, af en toe wat wolken. Slechts een buitje van een minuut of tien. Begonnen om half negen met een rondwandeling door Lijiang die eindigde bij het uitzichtpunt bij de Pagode. Schitterend over de daken van de oude stad en uitzicht op de Sneeuwberg van de Jaden Draak.

Daarna naar de Heilige Tuin van de Dongba (Naxi-volk). Hier worden beelden uit hun geloof uitgebeeld, een beetje een kermis. Daarna naar Baisha, dat nog wel heel redelijk authentiek is en met bovendien weinig souvenirstalletjes. Daar de fresco's bekeken en een bezoek gebracht aan de bekende dokter Ho. Ook een van de huizen bezocht. 's Avonds teruggevlogen naar Kunming.



Maandag 28 maart

Alweer prima weer, veel zon en ruim 20°C. eerst naar het Nationaal Openluchtmuseum voor Minderheden geweest. Erg leuk omdat ze van alle minderheden specifieke gebouwen hadden nagemaakt. Van elk volk liepen steeds meisjes rond in hun eigen klederdracht en voerden vaak dansjes uit. Na het eten zijn de meesten naar de (voet)masseur geweest terwijl ik een wijkje met kleine winkeltjes ben ingelopen. Erg leuk zo alleen tussen die chinezen die me af en toe aanstaarden alsof ze nog nooit een blanke gezien hadden. Daarna naar het Historisch

Museum van Yunan, niet boeiend, maar op zich wel aardig. Voor het eten nog een zijdefabriek bezocht waar ze het proces van zijde maken lieten zien.



Dinsdag 29 maart

Om 4:45 opgestaan en om 6:30 met de bus naar het vliegveld. Een prima vlucht naar Xian (8 miljoen inwoners) Daar is het wat kouder maar er schijnt een waterig zonnetje. Als eerste de oude Ming-stadsmuur bekeken bij de Noord-poort. Een indrukwekkend bouwwerk en het poortgebouw is mooi beschilderd. Vervolgens gegeten en daarna naar het Shaanxi Historisch Museum gegaan. Uit de hele Chinese geschiedenis werden opgegraven vondsten getoond, incl. enkele terra-cotta beelden. De middag afgesloten met een bezoek aan de Grote Wilde Gans Pagode. Een groot boedhistisch tempelcomplex met een grote pagode. Erg leuk, vooral door de mooie beschilderde delen van de diverse gebouwen. 's Avonds nog even de muur bij nacht bekeken en in een supermarktje wat boodschappen gedaan.



Woensdag 30 maart

Lekker weer, zo'n 17°C, windstil en een (waterig)zonnetje. Met de bus naar het Terracotta museum, maar onderweg eerst een bedrijfje aangedaan waar op de authentieke wijze beeldjes gemaakt worden. Leuk om te zien. Vervolgens naar de opgravingen. Erg indrukwekkend! Hoewel al veel is opgegraven en is gerestaureerd, blijft er nog veel te doen. 's Middags naar de Grote Moskee, die er heel anders uitziet als de moskeeën in het Midden-Oosten en in Europa. Deze is gebouwd volgens de Chinese Lamatempels. Daarna nog even over de islamitische markt, een mengelmoes van souvenirs en eten, ook qua sfeer een mengelmoes van Chinees en Turks.



Donderdag 31 maart



Om twaalf uur naar Peking (16 miljoen inwoners) gevlogen. Daar is de temperatuur een stuk lager, 14°C, maar ook hier schijnt de zon door een dikke laag smog. Eerst nog gegeten en omdat de Lama-tempel net gesloten was, naar het hotel gereden. Daar door de grote winkelstraat geslenterd en vervolgens naar een spectaculaire voorstelling van Kung Fu gegaan. Daarna nog gaan eten.



Vrijdag 1 april

In de ochtend een wandeling over het Plein van de Hemelse Vrede, gevolgd door een indrukwekkende Verboden Stad. Daar wordt momenteel veel gerestaureerd en helaas staat dus erg veel in de steigers. De gids vertelt bij alles de achtergrond en dat is erg verhelderend.



Het weer is OK, zon door een wisselende smog-laag. 's Middags eerst een bezoek aan de prachtige Lama-tempel en daarna een wandeling door de Tempel van de Hemel. Ook erg mooi. 's Avonds gegeten in het nieuwe Olympische Dorp in aanbouw en daarna nog in de winkelstraat bij het hotel wat rond gekeken.



Zaterdag 2 april

Mooi weer. 's Morgens naar de Muur, maar onderweg een emailleerfabriekje aangedaan. Kunstig, soms mooi, maar veelal erg kitcherig. De Muur is erg indrukwekkend. Een eindeloos lint over de bergkammen, omhoog, naar beneden, soms erg steil en dan weer wat vlakker. Prachtige uitzichten.

Na het eten naar het Zomerpaleis. Weer een uitstekende rondleiding van onze gids. Het weer werkte ook erg mee, zon en weinig wind. Erg leuk om daar rond te wandelen. 's Avonds weer even in de winkelstraat geweest.



Zondag 3 april

Vandaag de mooiste dag van de vakantie. Zon en 18°C, geen bewolking.

Met de bus naar een Hutong waar we twee uur zijn rondgeleid achterop een Riksjas. Een schooltje voor blinde kinderen, een woonhuis en een marktje voor alleen inboorlingen aangedaan. 's Middags vrij en naar de Zijdemarkt gelopen. Daarna om de Verboden Stad heen naar het Jingshan-park waarvandaan je kunt genieten van een prachtig uitzicht over de (Verboden) Stad. 's Avonds in de winkelstraat wat gegeten en vervolgens nog even over de Nachtmarkt, waar allerlei (on)gedierte klaar lag om te worden gegeten (slangen, kikkers, coconnen van zijderupsen, zeesterren, sprinkhanen, schorpioenen en nog veel meer). Wij hebben ons er niet aan gewaagd.



Maandag 4 april

Om kwart voor acht met de bus naar het vliegveld en om even over half tien opgestegen. Omdat we niet met z'n vieren bij elkaar zaten en er nog ruimte over was, mochten we business class zitten! Zeer relaxed en met een prachtig uitzicht over Mongolië, Siberië, St. Petersburg, de Baltische Staten en Zweden en Denemarken naar huis gevlogen. Om half drie geland en om vier uur door Ruth afgehaald in Amersfoort. Genoten van een zeer bijzondere vakantie.

