

Herfst 2005

Zuid-Frankrijk

22 t/m 29 oktober



Zaterdag 22 oktober 2005 **1130 km**

Om zes uur vertrokken, Via Luik, Metz (boodschappen) Lyon en Dijon naar Fontaine de Vaucluse. Daar op de camperplek overnacht.

Onderweg redelijk weer, met regelmatig zon. Om even over zevenen aangekomen.

Zondag 23 oktober **93 km**

Regen, maar gelukkig niet koud! Af en toe wel wat zon en overwegend droog.

Een rondje leuke Provençaalse plaatsjes gedaan: Isle sur la Sorgue (leuke marktjes), Gordes (prachtig gelegen op een rots), Rousillon (okerkleurig) en Col de Murs (mooi landschap).



Maandag 24 oktober

Geweldig weer! Veel zon, heilig en warm. Een schitterende wandeling gemaakt door het achterland van Fontaine de Vaucluse. Heel afwisselend met mooie vergezichten. Zo'n vijf uur gelopen.



Dinsdag 25 oktober **206 km**

Via Cavaillon en Arles naar de Camargue. Bij de Phare de Cacholle een schitterende wandeling gemaakt. Veel flamingo's, niet al te dicht bij. Mooi weer, gelukkig wat wind en veel zon. 22-25 °C.

's Avonds bleek de camperplek in Salin de Giraud niet veel voor te stellen en de plek in Arles bezet door kermis. Uiteindelijk overnacht op een prima camperplek in Port St. Louis.



Woensdag 26 oktober

248 km

Nog steeds prima weer, nauwelijks bewolking en ruim boven de 20 °C. Via Martigues naar Marseille. Bij Luminy naar de Calanques de Sugiton gelopen. Prachtig!

Terug bij de auto bleek deze te zijn opengebrosen en waren wat spullen weg (laptop, flitser en horloge) en bleek ook de auto beschadigd. Bij elkaar een €2500,= schade. Bijna 1,5 uur bij de gendarmes in Marseille gezeten om aangifte te doen.

In het donker doorgereden naar Cavalaire sur Mer. Daar in de haven overnacht, een prima plekje.



Donderdag 27 oktober

176 km

Nog steeds perfect weer. Via de kust naar Frejus gereden en vervolgens verder naar Nice. Daar is het erg moeilijk een camping te vinden, maar in St. Laurent de Var lukte het uiteindelijk.



Vrijdag 28 oktober

99 km

Prachtig weer. Het grootste deel van de dag in Nice rondgelopen, vooral in de oude stad. Erg leuk.

's Avonds naar het concert van Michel Sardou geweest. Geweldig! Daarna overnacht (12:00 ter plekke) tegenover de wijncoöperatie in Bagnols en Foret.



Zaterdag 29 oktober **1402 km**

Om zeven uur weggereden en na stokbrood en croissantjes te hebben gekocht in Le Muy, vlot naar huis gereden. Prima weer onderweg, veel zon. Om kwart over negen thuis.

totaal 3354 km

