

Oudjaar 2006/2007

Kenia

27 december t/m 5 januari



Woensdag 27 december

Met de trein van 7 uur via Weesp naar Schiphol. Omdat we thuis al hadden ingecheckt hoeven we er geen 3 uur van te voren te zijn. Om 10:20 vertrokken uit een somber en mistig Nederland. Pas bij de Alpen werd de grond zichtbaar. Via de kust van Italië, prachtig de Abruzzen kunnen zien, de Vesuvius en de Etna gezien, over Libië en Sudan naar Nairobi. Vrij heilig en af en toe wolkenvelden. Om 20:00 plaatselijke tijd aangekomen. Opgevangen door de plaatselijke agent en naar het Continental i.p.v. het Hilton gebracht. In Nairobi regent het.



Donderdag 28 december

Om acht uur na een goed ontbijt opgevangen door een plaatselijke agent. Ons programma moet worden omgegooid omdat Masai Mara ondergelopen is. We gaan nu eerst naar Nakuru. Een heel leuke tocht over een weg waarlangs van alles gebeurt. In het park de eerste beesten gezien: antilopen, zebra's, flamingo's, giraffes, waterbokken en een troep makais en bavianen met jongen. Tussen de middag luxe gegeten in de lodge. 's Middags onze eerste safari gemaakt. Geweldig! Van alles erg goed kunnen zien: zebra's, een luipaard, buffels, flamingo's, pelikanen in de verte, impala's, waterbokken, Thomson gazellen, hyena's, neushoorns, giraffen en nog veel meer. Ook verschillende vogels waaronder een paar steppenarenden.

's Avonds in de lodge gegeten. Vandaag nauwelijks zon gehad en in de middag nog steeds af en toe wat druppels.



Vrijdag 29 december

Na het ontbijt van 7 uur, om 8 uur op weg. Het weer is veel beter, in de middag komt af en toe ook nog even de zon. We vertrekken terug naar Lake Navaisha. Daar in een klein motorbootje het meer op. Een prachtige familie nijlpaard van vrij nabij geobserveerd. Verder erg leuk grote groepen pelikanen gezien, een visarend met 2 jongen, gnoes en allerlei ander wild op de kant. Ook een kiekendief, een Afrikaanse lelieloper, een ijsvogel en ibissen. Eind van de ochtend teruggereden naar Nakuru en vanaf 4 uur weer een wildtocht gemaakt. Allerlei

gazellen, twee leeuwinnen, wrattenzwijnen, zebra's, een groep jonge giraffen en zowaar een jagend luipaard. In de regen teruggereeden naar de lodge waar we in het donker aankwamen.



Zaterdag 30 december

Om half acht op weg. De grote weg teruggereeden naar Navaisha. Daar grotendeels een andere weg genomen naar Nairobi. Erg leuk de rand van de Rift Valley gezien. Via Nairobi naar Amboseli. Een lange rit over overwegend slechte tot matige wegen. Nabij de grens van Tanzania gepicknickt en daarna het park in. Het is inmiddels heel aardig weer geworden, maar de wegen zijn nog steeds niet al te best. Vlak voor het park heel mooi een aantal giraffen bekeken. In het park veel vogels maar ook veel grazers op de savannen die deels onder water staan. Heel mooi ook gekroonde kraanvogels en struisvogels gezien. Als klap op de vuurpijl een groep olifanten en later, vlak bij de weg, nog een aantal families met jongen. Twee mannetjes gingen met elkaar op de vuist, vlak naast ons en geweldig om te zien. In Ol Tukai Lodge overnacht, een erg chique lodge.



Zondag 31 december

Als we om zeven uur wild gaan kijken, regent het nog zo dat het dak van de auto dicht blijft. Veel kuddes met olifanten, jakhalzen en gnoes gezien. Na het ontbijt een tweede safari gemaakt door een ander deel van het park. Nu erg veel vogels: lepelaars, maraboes, struisvogels, zadelooievaarders maar ook groot wild als een hyena met jongen en nijlpaarden. In het begin van de middag gerelaxt bij de lodge en daarna weer een safari. Het weer is nu prachtig en de Kilimanjaro komt langzaam bijna uit de wolken. Een prachtige zonsondergang. Nu weer veel olifanten maar ook weer struisvogels met jongen, een koppel trappen en weer jakhalzen. Tijdens de safari blijkt dat de tocht van morgen niet kan doorgaan zoals gepland omdat de weg onbegaanbaar is. Na enige discussie met Saïd, onze gids/chauffeur komen we uiteindelijk tot een oplossing. Oudejaarsavond met een uitstekend buffet, maar zonder olieballen. Op een normale tijd naar bed.



Maandag 1 januari

Bijna de hele weg naar Nairobi teruggereeden. Onderweg nog wat beesten gezien zoals groepen giraffen en jakhalzen.

Daarna de weg richting Voi genomen. Onderweg werd duidelijk wat het programma zou worden. Voor de laatste dagen. West en Oost zouden worden omgedraaid, iets waar wij ons allemaal wel in konden vinden. De weg na Emila was erg goed, is betaald door de EU en door de Chinezen. Al safariend het laatste stuk naar de lodge afgelegd. Onderweg een aantal rode olifanten gezien en veel dik-dik; een gerenok maar ook hartebeesten. Rond 5 uur bij de lodge aangekomen. Lekker gezwommen in een zwembad met uitzicht over de savannen.



Dinsdag 2 januari

Om half zeven een korte safari gemaakt en daarbij niet erg veel gezien. Na het ontbijt weer teruggereeden naar de uitgang en onderweg nog veel gezien. Een cheeta, een aantal rode olifanten met jong, struisvogels, een schildpad, een bleke zanghavig, koedoes en hartebeesten. In Tsavo-West is weer een heel ander landschap. Veel heuvelachtiger en hier en daar lavastromen. Een enorm grote olifant tegengekomen en ook een luipaard die vlak langs de weg in de struiken zat. Bij de Mzima-springs, een prachtige oase, nijlpaarden en een paar krokodillen. Onderweg in een lodge gegeten en via de grote weg naar Voi. Vandaar naar de Saltlick lodge in de Taita Hills. Deze lodge staat op palen en je kunt er erg leuk de verschillende beesten rond de drinkplaats zien. Mooi weer gehad, op de terugweg naar Voi een buitje.



Woensdag 3 januari

Prima weer. Pas om 9 uur voor een safari vertrokken. Toen we ergens een bocht omreden stonden we oog in oog met een leeuw. Achteruit rijdend het beest prima kunnen bekijken. Toen we 'm bij een zijweg hadden laten passeren, nog een poosje gevolgd. Ze was duidelijk hongerig en was op jacht. Een paar mooie slingers door het park gemaakt. Steppearenden, een secretarisvogel, veel jakhalzen, dik-dik, gazellen, waterbokken en uiteindelijk weer dezelfde leeuw gezien. Deze was aan het uithijgen van een mislukte jacht op waterbokken. Later in het park nog hartebeesten, struisvogels en grondeekhoorns gezien.

Na de lunch naar Mombasa gereden. Het weer is prima maar het wordt warmer en vochtiger. Na onze reisgenoten in Mombasa te hebben afgezet heeft onze chauffeur Saïd ons doorgereden naar Diani Beach, een groot all-inclusive hotel. Daar om een uur of zes aangekomen.



Donderdag 4 januari

Lekker uitgeslapen. Volledig zonnig, ca 31°C en erg drukkend vochtig. Nadat we met de agent van Holland International de terugreis hadden doorgenomen, met de boot naar het rif (zandbank) Daar heel aardig kunnen snorkelen. Mooi koraal en mooie vissen. Na de lunch met een taxi naar het "winkel"-centrum en de souvenirstalletjes bekeken. Leuke dingen, maar vooral veel kitsch. Ter plekke werd uit stukken hout de voorwerpen gesneden. Leuk om te zien, maar niet echt kunnen (willen) fotograferen. 's Middags nog wat rond het zwembad en bijtijds naar bed.



Vrijdag 5 januari

Om 5 uur door een busje van Pollman's opgehaald bij het hotel. In ruim een uur naar het vliegveld van Mombasa. Na een half uur vertraging in 40 min. naar Nairobi. Half bewolkt en goed de top van de Kilimanjaro gezien. Na een vertraging van ruim een uur, een prima vlucht naar Schiphol. Onderweg mooi naar buiten kunnen kijken en Kenia, Sudan, Libië en de westkust van Italië kunnen zien. Het laatste stuk was het donker.

Met de trein naar huis, om 21:30 thuis.

