

Herfstvakantie 2006

Loire

21 t/m 27 oktober



Zaterdag 21 oktober 2006 809 km

Rond half negen weggereden. Via Antwerpen, Lille (boodschappen bij de Auchan), Parijs (vlot via de Periferique), Orléans en Tours naar Savigny en Veron. Omdat in de omgeving geen camperplek te vinden was, daar op een prima, rustige, camping beland. Onderweg goed weer gehad, rond Parijs een buitje en later bij Tours eveneens.

Zondag 22 oktober 0 km

Op de fiets eerst even bij de bakker langs voor een lekker croissantje bij de koffie. Prima weer. Nadat de bewolking al snel is weggetrokken rond half elf met de fiets op pad. Via Savigny naar de Indre en vandaar langs de Loire tot aan Langeais. Prachtige omgeving en een schitterende fietsroute. Veel populieren opstanden, maar ook de typische rivierlandbegroeiing als sleedoorn en meidoorn. Echt genieten van de prachtige omgeving en vergezichten over de rivier. Overal zie je chateaux staan, met als mooiste natuurlijk Ussy. Terug bij de camping valt er later een buitje. Totaal 57 km gefietst



Maandag 23 oktober 0 km

Bewolkt, maar verder wel droog en niet al te veel wind. Eerst naar de Abbaye de Fontefraud. Prachtig gelegen en mooi gerestaureerd. Stam al uit de 11^{de} eeuw. Daarna via Montsoreau en Candes de Vienne op gevolg naar Chinon. Mooie tocht, 51 km.



Dinsdag 24 oktober 80 km

Vannacht storm, maar in de ochtends nog veel wind maar erg zonnig. Via Saumur naar St. Lambert le Lattay. Daar de auto op de camping gezet en Paul gebeld. Het bleek dat die inmiddels verhuisd was naar Chemillé. Daar heen gefietst en gezellig bijgepraat. Paul heeft ons nog even rond gereden naar Chapelle Rousselin. Op de fiets weer terug naar de camping door een land vol druiventeelt. Totaal 31 km.



Woensdag 25 oktober 134 km

Bewolkt en eerst nog een paar druppels regen gehad. Naarmate de dag vordert, steeds meer zon. Prima temperatuur van even in de 20°C en weinig wind! Binnendoor en langs de Loire naar Saumur. Prachtig tussen veel net-kleurende druivengaarden. Bij het kasteel van Saumur genoten van het prachtige uitzicht. Daarna boven Candés genoten van het prachtige uitzicht op de monding van de Vienne. Via Ussy over de dijk naar de monding van de Cher. Erg mooi en rustig. Heerlijk gewandeld in de schitterende tuinen van Villandry. Ook van binnen is het kasteel de moeite waard. Bij Azay le Rideau op een camperplek voor de ingang naar de gesloten camping overnacht.



Donderdag 26 oktober 56 km

's Morgens een stuk (20 km) langs de Indre gefietst. Werkelijk een prachtig omgeving. Daarna doorgereden naar kasteel Chenonceau. Ook dit kasteel bekeken. Heerlijk rondgezworven in de groententuin. Daarna met de fiets aan de andere kant van de Cher nog een mooie tocht gemaakt, met uitzicht op de zuid-kant van het kasteel. Zeer de moeite waard. Overnacht op de parkeerplaats.



Vrijdag 27 oktober **200 km**

Alweer mistig. Via een mooie route naar Chambord. Helaas daar ook nog alles in de mist. Pas even voor Sully (tussen de middag heerlijk een baguette langs het water gegeten) kwam de zon door. Via Gien naar Oussoy-en Gatinais, waar Geeske en Rob hun huis aan het opknappen zijn. Mooie omgeving en gezellig bij hen rondgekeken en 's avonds meegegeten. Was erg leuk.



Zaterdag 27 oktober **626 km**

Rond 9:30 weggereden en al gauw de snelweg genomen. Vlot via Parijs en Lille naar huis gereden. Bij Antwerpen wel even moeten omrijden omdat de Kennedytunnel was afgesloten wegens werkzaamheden. Om 6 uur thuis.

Totaal 1905 km