

Nazomer 2006

Davos, Zwitserland

19 t/m 26 augustus



Zaterdag 19 augustus 953 km

Even voor 6 uur vertrokken. Via Maastricht, Luxemburg en Epinal naar Cernay waar we boodschappen deden en vervolgens via Basel (nog steeds druk omdat ze met de tunnels bezig zijn) en Zurich naar Davos. Om half zeven bij Glaris op de camping aangekomen. Mooi weer gehad onderweg, een enkele keer was het zelfs even 30°C.

Zondag 20 augustus 124 km

Bewolkt en een enkele bui. Geen weer om eens lekker een stuk te gaan wandelen. Via Dovos en de Fuelapass naar Zernez. In het Engadin is het weer een stuk beter. Bij S-canf in het nationaalpark gewandeld, maar na een half uur ook hier een onweersbui. Door het bos teruggelopen zodat we nauwelijks nat waren. Via de Albulapass weer teruggereden en nog lekker op de camping in het zonnetje kunnen zitten.



Maandag 21 augustus 46 km

Vannacht een paar buitjes maar vanmorgen redelijk weer. Enkele blauwe plekken in de lucht. Via Rinerhorn naar Monstein gelopen. Een mooie wandeling, voor een groot deel door het bos. In Monstein naar Oberalp gelopen en vandaar terug naar het stationnetje. In Davos boodschappen gedaan. Vandaag redelijk weer, niet erg warm, maar zeker in de zon prima uit te houden. Helaas bij de auto weinig buiten kunnen zitten.



Dinsdag 22 augustus 60km

Redelijk weer maar als we naar Klosters rijden valt er een bui. Bij Monbiel de auto neergezet en vandaar tot onderaan de klim naar de Silvrettahut gelopen. Onderweg wat zon, maar ook een enkele druppel gehad. De toppen volledig in de wolken. Niet warm. Na de wandeling via de Fuelapass naar Pontresina gereden. Het weer is hier aanmerkelijk beter. Helder weer en geen wolken rond de toppen. In de avond daalt de temperatuur snel en doen we zelfs de kachel weer eens aan.



Woensdag 23 augustus 53 km

Geweldig weer! Strak blauw en niet al te warm. Bij S-Canf het NP in gelopen. Erg mooi hoewel niet veel meer bloeit. Bij de alp boven op de hellingen veel herten gezien. Vlak voor de steile klim naar het eind van het dal een steenbok in de verte zien liggen.



Donderdag 24 augustus 42 km

Behoorlijk bewolkt. In de ochtend een enkele druppel en aan het eind van de middag en avond een enkele bui.

Vandaag Val Bever ingelopen. Erg mooi. Onderweg veel uitgebloeide turkenbunds en gele gentianen gezien. Mooie wandeling, niet erg zwaar.

In de namiddag lekker op de camping (helaas in de auto) zitten lezen. 's Avonds nog weer even naar Morteratch gelopen.



Vrijdag 25 augustus 352 km

Om half elf weggereden, het is mooi weer met veel zon. Via de Julierpass, Chur en Zurich naar Cernay waar we wijn en paté inkochten. Overnacht op de camperplek in Thann.



Zaterdag 26 augustus 657 km

Om 8 uur weggereden en na de lekkere croissantjes uit Le Thillot vlot naar huis gereden. Mooi weer alleen in Limburg wat forse buien gehad. Om 4 uur thuis.

totaal 2287 km