

Voorjaar 2007

Frankrijk, Loire

28 april t/m 5 mei



Zaterdag 28 april 748 km

Om half negen vertrokken. Prima weer. Via Antwerpen (file), Parijs (file) en Orléans naar Milan gereden. Daar op de plaatselijke camping terecht gekomen. Andere campings in de buurt zijn nog niet open. Prima weer gehad onderweg, een kleine bui omgeving Orléans.

Zondag 29 april 0 km

Prima weer. In de zon ontbeten en daarna op de fiets langs de Cher. Een prachtige route met af en toe uitzicht op de rivier. Via de monding van de Cher in de Loire naar Langeais waar een leuke markt was aan de voet van het kasteel. Vervolgens weer terug en vis de noordroute naar Tours. Vandaar naar de camping terug. Een prachtige tocht (57,5 km) en geweldig weer gehad (25-30°C). Aan het eind van de middag op de camping en buitje gehad, waar na het wel wat afgekoeld is.



Maandag 30 april 0 km

Nog steeds prachtig weer, ruim 25°C. Vandaag naar Tours op de fiets, een mooie tocht (totaal 35 km). In Tours eerst de Kathedraal bekeken en daarna de oude binnenstad met vakwerkhuisen. Erg mooi!

In het tweede deel van de middag nog even naar het dorp geweest om boodschappen te doen. 's Nachts een enkele druppel gevallen.



Dinsdag 1 mei 101 km

De weg langs de Loire gevolgd en in Amboise het prachtige kasteel bezocht. Daarna nog naar de Pagode en vervolgens rond het kasteel van Chaumont, mooi gelegen hoog boven de rivier. In Muides sur Loire, even voorbij Blois en vlakbij Chambord op de camping, gelegen aan de Loire, overnacht.



Woensdag 2 mei 0 km

Vandaag weer een schitterende fietstocht. Eerst via kasteel Chambord (uitgebreid van binnen bekeken, door een prachtig landschap en dorpjes naar Blois. Ook een mooie stad, maar vereist nog wel wat restauratie. Prima weer, niet zo warm (ruim 20°C), maar uitstekend om te fietsen (54km).



Donderdag 3 mei 428 km

Vandaag binnendoor naar Luxemburg gereden. Via Orléans, Montargis, Troyes en Verdun. Prima weer, veel zon. Mooie landschappen en leuke dorpjes. Rond acht uur bij Ruth en Lex aangekomen.



Vrijdag 4 mei

Lekker rustig aan gedaan: zitten lezen en wat rond het huis gehangen. In de middag een heerlijke wandeling gemaakt.



Zaterdag 5 mei

301 km

Net na de middag naar huis gereden. Niet druk onderweg.

totaal 1722 km