

Herfst 2008

Zuid-Frankrijk

25 oktober t/m 1 november



Zaterdag 25 oktober 1130 km

Om even voor half 8 vertrokken. Prima weer om te rijden. Vlot via Luxemburg, Metz (boodschappen), Dijon en Lyon naar Fontaine de Vaucluse. Om half negen op de camperplek aangekomen. Er staan veel campers.



Zondag 26 oktober 0 km

Perfect weer. Geen wolkje te zien en vandaag ruim 20°C. Onze al eerder gemaakte wandeling via Saumane en Valescure nog eens gelopen. Prachtig! Daarna nog een poosje buiten kunnen zitten.



Maandag 27 oktober 52 km

Nog steeds perfect weer, iets hoge sluierbewolking en een graadje minder warm Bij Gordes een schitterende wandeling gemaakt. Erg afwisselend en een groot deel door de kloof van de Senancole. Langs het klooster van Senanque gekomen. Daarna in Cavaillon boodschappen gedaan en weer overnacht in Fontaine de Vaucluse.



Dinsdag 28 oktober **278 km**

We worden wakker met een lichte regendrup. Het wordt al snel droog, maar het blijft mistig en zwaar bewolkt. Via Saumane naar het noorden gereden en naar de Gorges du Nesque. Hoewel gedeeltelijk in de mist, toch erg mooi. Daarna begint het te regenen en ook de voorspellingen in dit gebied zijn niet goed (bewolking en regen). We besluiten het minder slechte weer op te zoeken en rijden naar Aiguies-Mortes. De camperplek is flink duurder geworden (€12,=), maar de creditcard doet het hier niet. We rijden door naar Palavas en belanden, nadat blijkt dat de camperplek overvol is, op een parkeerplaats aan het strand. Prima plek. Tijdens de borrel begint het ook hier te regenen.



Woensdag 29 oktober **89 km**

's Avonds veel regen gehad, maar aan het begin van de nacht wordt het droog. 's Morgens zwaar bewolkt, maar in de verte is de lucht wat lichter. We rijden naar Montpellier, kopen een boekje met wandelingen in de omgeving en gaan bij Popian wandelen. Een heerlijke tocht van 3,5 uur door druivengarden en akkertjes. Mooie uitzichten en af en toe komt de zon nog even. Doorgereden naar Clermont l'Herault waar we op de camperplek aan het meer hebben overnacht. Droog gebleven maar de wind is aardig toegenomen en daardoor is het ook meteen een stuk kouder.



Donderdag 30 oktober 149 km

Koud! Net 4 graden en zwaar bewolkt. Geen weer om hier in de buurt te wandelen. We rijden in de regen via Montpellier naar de Camargue en maken daar een heerlijke wandeling. Droog en even piept de zon er door. Daarna doorgereden naar Saintes-Maries-de-la-Mer en daar op de verst gelegen camperplek overnacht. Een prachtige zonsondergang en schitterende golven.



Vrijdag 31 oktober 400 km

Heerlijk geslapen al begint het halverwege de nacht erg hard te waaien. 's Morgens trekt het snel dicht en nog voordat we willen gaan wandelen, begint het druppelen. De hele dag regen gehad en via de Route Nationaux naar Vienne gereden en vandaar over de snelweg naar Macon. Bij Lyon is het zelfs op de rondweg erg druk. In Macon boodschappen gedaan en geslapen op de camperplek bij de haven.



Zaterdag 1 november 828 km

Halverwege de nacht droog geworden. Een mooie zonsopkomst maar verder vandaag weer veel regen. Vlot naar huis gereden (vetrokken om kwart voor negen en om half zes thuis).

Totaal 2926 km