

Nazomer 2008

Ober Goms, Zwitserland

22 t/m 30 augustus



Vrijdag 22 augustus 451 km

Tegen half zeven weggereden en in Nederland nog wel wat staartjes van files gehad. Om half twaalf in Metz waar we op de Camperplek overnachtten. De plek is uitgebreid en veel drukker dan een paar jaar geleden. Onderweg veel regen gehad.



Zaterdag 23 augustus 501 km

Prima geslapen op deze rustige plek. Om half negen op weg en vlot via de Vogezen naar Zwitserland. Onderweg erg veel regen maar in het Goms is het nagenoeg droog en zien we wat blauwe lucht. Tegen half vijf op de camping in Reckingen aangekomen. Op onze oude plek de auto kunnen neerzetten. Het is op dit deel van de camping erg rustig.

Zondag 24 augustus 0 km

Strak blauw! Heerlijk in de zon kunnen ontbijten en daarna de bergschoenen aangetrokken en een prachtige wandeling naar het eind van het dal boven de camping gemaakt. Mooie uitzichten maar er bloeien erg weinig interessante planten meer. Terug op de camping weer heerlijk kunnen buiten zitten totdat de zon achter de bergen verdween.



Maandag 25 augustus 117 km

Regen! Met de auto via Fiesch naar Brig. Onderweg wordt het beter en af en toe schijnt de zon al weer. In de middag naar de Nufenenpas en daar kristallen gezocht; enkele naaldjes gevonden. Het weer hier hoog in het dal houdt nog niet over, maar het is wel voornamelijk droog.



Dinsdag 26 augustus 32 km

De zon schijnt weer maar boven de bergen blijft nog wel wat bewolking hangen. Bij Fiesch met de kabelbaan via Kühboden naar de Eggishorn. Het laatste stukje naar de top geklommen. Een prachtig uitzicht op de Aletschgletsjer. Via de Märlnensee en het tunneltje onder de grat door, naar Kühboden terug en vandaar met de kabelbaan naar beneden naar Fiesch. Een prachtige tocht met schitterende uitzichten en prima wandelweer! In het dal is het nog veel warmer dan boven, wel zo'n 28°C! Bij de auto weer lekker in de zon een glaasje wijn gedronken.



Woensdag 27 augustus 56 km

Alweer prima weer. Veel zon, enkele mooi-weer wolken en een goede temperatuur van bijna 25°C. Vandaag bij Binn gaan wandelen. Een mooie maar vrij zware tocht vanwege de steilte, naar de Nässersee. Prachtige uitzichten en heerlijk rustig.



Donderdag 28 augustus 0 km

Nog steeds prima weer. Ruim 25°C en nauwelijks wolken. Vandaag de Rottenweg naar Münster gelopen en vandaar via de Gommer Hoheweg naar Gluringen en het laatste stukje terug langs de Rhône naar de camping. Een prachtige tocht, erg afwisselend. Veel met de hoogtelijnen mee, maar om op de Hohe weg te komen toch een paar honderd meter steil omhoog. Zeer de moeite waard.



Vrijdag 29 augustus 494 km

Halverwege de ochtend vertrokken en via de Grimselpas, Interlaken en Bern, bij Basel weer Frankrijk in. Boodschappen bij Cernay en overnacht op de camperplek bij Metz. Prima weer, meer dan 28°C en erg zonnig.



Zaterdag 30 augustus 449 km

Vlotte reis naar huis.

Totaal 2100 km