

Nazomer 2009

Zweden

15 t/m 29 augustus



Zaterdag 15 augustus 948 km

Om even voor 6 uur weggereden. Prima weer om te rijden, droog, zonnig en wind in de rug, maar even voorbij Hoor spettert het af en toelicht. Via Osnabruck, Bremen, Hamburg naar de boot bij Puttgarden. Nog geen kwartier gewacht en om 1 uur overgevaren. Rond half 7 op het plekje in Asnen aangekomen. Mooi en rustig.



Zondag 16 augustus 0 km

Winderig en dus geen vaarweer. Veel wolken, maar toch ook af en toe wat zon. In de loop van de dag wordt de bewolking minder en overheerst de zon. Een mooie fietstocht door het afwisselende landschap rond het meer gefietst, 54 km. Daarna lekker achter de auto, zoveel mogelijk uit de wind, in de zon gezeten.



Maandag 17 augustus 231 km

Vannacht een enkel buitje gevallen. Daarna bewolkt, met af en toe zon. Nog steeds veel wind, kortom, nog steeds geen vaarweer. Via een mooie binnen-door route naar Store Mosse NP. Daar een hele mooie wandeling rond het meer gemaakt. Veel heerlijke bosbessen. Teruggereden naar Asnen en daar op dezelfde plek overnacht.



Dinsdag 18 augustus 273 km

Veel beter weer, de bewolking verdwijnt nagenoeg helemaal. Via een mooie route naar de kust bij Karlshamn en vandaar de kust langs tot Kristianopel. Leuke haventjes maar nergens de mogelijkheid om te overnachten of te varen. Teruggereiden naar Ronneby en daar in de haven overnacht. 's Avonds wordt het wat minder winderig.



Woensdag 19 augustus 235 km

Eindelijk vaarweer! Zon, weinig wind en rond de 20 °C. Eerst nog even brood gekocht in Ronneby en daarna de kano opgeblazen en een mooie tocht rond het eiland gemaakt dat voor de haven ligt. Onderweg veel kwalletjes gezien. Na het eten doorgereiden naar het noorden en bij Klintamala op een parkeerplaats bij het haventje overnacht. Daar nog een nerts zien lopen.



Donderdag 20 augustus 124 km

Heerlijk gevaren maar de wind wakkert wel weer aan. Weinig bewolking en temperatuur zo rond de 20 °C. In de middag naar het noorden gereden en via Vastervik naar Flatvarp. Daar in het haventje overnacht, rustig maar nog steeds erg winderig hoewel we volledig in de luwte kunnen staan.



Vrijdag 21 augustus 258 km

Omdat het nog steeds te hard waait om te varen, rijden we weer naar het zuiden om naar Oland te gaan. Daar kan je immers leuk wandelen en fietsen. Het is prima weer alhoewel het tegen de middag bewolkt wordt, maar het is ruim 20 °C. Op Oland, in Borgholm op een camperplek in de haven overnacht met uitzicht op de Oostzee.



Zaterdag 22 augustus 90 km

Na een erg regenachtige nacht schijnt de zon volop en zijn er geen wolken meer als we om acht uur uit bed komen. Vandaag blijft het zo en het wordt ruim 20 °C.

Eerst de auto geserviced en daarna naar het noorden gereden. Het is een open oud cultuurlandschap. Bij Byrum bekijken we de kalkrotsformaties in zee. Her en der zijn fossielen te zien. Daarna met de fiets een werkelijk prachtige tocht door erg afwisselend terrein gemaakt: bospaadjes langs zee, stille geasfalteerde weggetjes maar vaak uitzicht op zee. De vuurtoren op het meest noordelijke punt van het eiland aangedaan en teruggefietst naar het uitgangspunt bij Skaftekarr, totaal ruim 50 km gefietst. Overnacht in het haventje van Sandvik waar nog een viertal andere auto's staan. Het overnachten kost ook hier weer 100 kronen. Genoten van de mooie zonsondergang.



Zondag 24 augustus 188 km

Nog steeds prima weer, ruim 20 °C, alhoewel het later vandaag wel weer wat meer waait. Op de fiets gestapt en een prachtige tocht over een deel van het eiland gemaakt, erg afwisselend. Het landschap is hier vaak wat open maar ook afgewisseld door bosjes, zowel van loof- als van naaldhout. Terug weer langs de kust met het windje in de rug. Hier langs wat schrale graslanden en een paar natuurparkjes. Totaal ruim 51 km gefietst. Vervolgens langs de oostkant naar het zuiden gereden. Daar is het landschap veel opener en zijn veel heideveldjes en jeneverbes-weitjes. Niet zo erg interessant. Omdat er ook geen mooie overnachtingsplek te vinden was, teruggereden naar Borgholm en daar weer op de camperplak overnacht.



Maandag 25 augustus 160 km

Nog steeds prima weer, nauwelijks wolken, wel wat wind en temperaturen rond de 20 °C. Prima fietsweer dus. Een mooie tocht gemaakt door een erg afwisselend landschap. Opvallend is dat er op dit eiland zoveel mooie afwisselende tochten kan maken die onderling toch ook weer van elkaar verschillen. Vandaag 57 km over bospaadjes, gruswegen, geasfalteerde weggetjes en tussen akkertjes door. In het tweede deel van de middag naar Asnen gereden en daar op onze overnachtingsplek overnacht.



Dinsdag 26 augustus 0 km

Hoewel het wel wat begint te waaien, is het prima vaarweer. Nauwelijks bewolking en ruim 20 °C. Een mooie tocht over het oostelijke deel van Asnen gemaakt. Onderweg aangelegd om te zwemmen en te eten. In de middag bij de auto in de zon zitten lezen. Aan het eind van de middag begint het wat bewolkt te raken.



Woensdag 27 augustus 241 km

Vannacht is er veel regen gevallen maar als we opstaan is het droog en begint het wat op te klaren. Vandaag wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Nog steeds zo'n 20 °C. Geen weer om te varen en we rijden richting Vaxjo om wat kano-kaarten te kopen. Onderweg een enorme hoeveelheid (wel 1000?) kraanvogels op een veldje zien staan de opvlogen toen we ze aan het fotograferen waren. In de middag in Store Mosse enkele kilo's bosbessen (thuis bleek dat het, schoongemaakt, 3,5 kilo was) in ruim een uur geplukt. Daarna teruggereden naar Aby en overnacht op ons oude kampeerplekje.



Donderdag 28 augustus 244 km

De dag begint met bewolking maar er is weinig wind. Al gauw komt de zon door en kunnen we de boot opblazen. Een schitterende tocht gemaakt ver het Helgasjon. Onderweg zien we kraanvogels, parelduikers, een visarend en van erg dicht bij een nerts. Na het eten binnendoor gereden via Moheda naar Hasselholm. Vandaar de grote weg tot even ten noorden van Malmo, waar we op een grote parkeerplaats bij een natuurpark overnachten.



Vrijdag 29 augustus 864 km

Om zeven uur wegereden, mooi weer om te rijden. Vlot de brug over en daarna met de boot overgevoerd naar Duitsland (nauwelijks hoeven te wachten). Omdat het even voorbij Hamburg erg druk was en er erg veel wegwerkzaamheden waren die files veroorzaakten, binnendoor gereden naar Dusseldorf. Helaas in het Roergebied toch nog veel oponthoud gehad omdat ook daar aan de weg gewerkt werd. Pas om acht uur aangekomen op de parkeerplaats bij de Messe van Dusseldorf tussen een onwaarschijnlijk groot aantal campers (wel 3000!!), de een nog groter dan de andere.



Zaterdag 29 augustus 102 km

Vandaag de Campersalon van Dusseldorf bezocht. Hier staan zo'n beetje alle campers die momenteel op de markt zijn. Hoewel het er erg druk is, alles toch goed kunnen bekijken. De keuze lijkt duidelijk: het moet een Laika Creos 3010 worden gezien indeling, uitrusting en kwaliteit van de afwerking. Om drie uur van de camperplek weggereden en om kwart over vijf thuis.

Totaal 3958 km