

Winter 2009

Zuid-Frankrijk

21 t/m 28 februari



Zaterdag 21 februari 833 km

Om acht uur weggereden. Vlot via Maastricht en Luik naar Metz. Onderweg met Ruth en Lex contact gehad en afgesproken elkaar daar op de parkeerplaats te ontmoeten. We kwamen er vrijwel gelijktijdig aan. Samen wat gegeten (Lex had een canard gemaakt) en ieder zijn weg vervolgd. Overnacht op de camperplek mij Mâcon. Redelijk weer, in het begin een enkele miezer-spetters maar daarna droog maar geen zon. Koud een graad of vijf.



Zondag 22 februari 502 km

Bewolkt en nog steeds koud. Meer naar het zuiden wordt het warmer (een graad of 10-15) maar zon hebben we vrijwel niet gehad. In het Rhônedal nog een Mistral, maar aan de kust is het windstil. Tot even voorbij Avignon op de snelweg, daarna via de Route National via Aix naar Cavalaire. Daar in de haven op een parkeerplaats overnacht (was volgens de borden wel verboden).



Maandag 23 februari 100 km

Prachtig weer! Strak blauw, geen wind en tegen de 15°C. Via Grimaud richting Collobrières gereden en bij La Chartreuse de la Verne een geweldige wandeling gemaakt door het Massif de Maures. Helaas was de route niet goed aangegeven (meerdere wandelingen hadden dezelfde markering). Daarom in plaats van 12 km, 25 km gelopen. Overnacht op een mooie rustige camperplek bij Ramatuelle.



Dinsdag 24 februari 20 km

Naar St. Tropez gereden en vandaar een schitterende wandeling langs de kust gemaakt. Er loopt een pad tussen de huizen en de kust, soms over het strand. Erg afwisselend en met mooie uitzichten. Prima weer, weer onbewolkt, weinig wind en tegen de 15°C. Vandaag 15 km maar door het steeds op en neer lopende pad, erg vermoeiend. Weer overnacht op de camperplek bij Ramatuelle.



Woensdag 25 februari 147 km

Een enkele wolk, wat meer wind maar zeker erg aangenaam. Door de spierpijn niet in staat veel te wandelen maar bij het meer van Saint Cassien toch nog ruim een uur gelopen. Mooie omgeving en ook erg rustig. Daarna wat gereden langs Montauroux, Mons en Fayence. Overnacht in Bagnols en Fôret, op Camping Les Clos.



Donderdag 26 februari 267 km

Vannacht koud geweest, het heeft gevoren. Weer strak blauw en weinig wind. Via Fayence en Mons naar de Gorges du Verdon. Daar genoten van de prachtige uitzichten. Ook nog en groot aantal vale gieren van dichtbij gezien. Via Moustiers en Sisteron, via een schitterende route met zicht op de toppen van de Montagne de Lure en de Mont Ventoux naar de camperplek in Vaison la Romaine. De zon gaat schitterend rood onder.



Vrijdag 27 februari 578 km

Prima weer al begint de Mistral weer wat op te steken. We maken een wandelingetje van een uur bij Malaucene. Daarna binnendoor gereden naar Bollène en met de autoroute naar Langres. Onder de stadsmuren op een camperplek overnacht.



Zaterdag 28 februari 635 km

Nog steeds mooi weer, vertrokken om negen uur en daarom pas bij Toul weer de snelweg op. Bij Eindhoven begint de bewolking maar het blijft droog. Om kwart voor vijf thuis.



Totaal 3082 km