

Herfst 2010

Italiaanse Riviera

23 t/m 30 oktober



Zaterdag 23 oktober 2010 702 km

Om half negen weggereden. Vlot naar Eindhoven waar bleek dat de A2 naar Maastricht was afgesloten. Via Venlo alsnog naar Maastricht en verder via de Ardennen naar Thann. Weinig gemerkt van brandstoftekort door stakingen, maar wel bij Metz een demonstratietoetocht van duizenden mortoren waardoor de doorgang tijdelijk gestremd was. In de Vogezen beginnen al duidelijk wat herfstkleuren. Bij Thann op de camperplek overnacht. Er staan nog een paar auto's. Redelijk weer, droog met af en toe een zonnetje. Veel (zuiden)wind.

Zondag 24 oktober 657 km

Vannacht erg veel regen gevallen. Ook vanmorgen regent het nog veel maar redelijk droog nog even een paar croissantjes in Thann kunnen kopen. Vlot via Basel, Luzern naar de Gotthart. Veel regen onderweg. Zelfs in Tessin regent het tot aan Biasco, dan wordt het droog, maar pas laat op de middag komt in Italië pas af en toe een waterig zonnetje. Temperatuur niet hoog, maar loopt toch nog op tot 14°C. Via Milaan en Turijn naar het zuiden. Bij Ormea, halverwege een mooie route tussen Ceva en Imperia op een prima camperplek overnacht. In de avond begint het toch weer te regenen. Veel mooie herfstkleuren onderweg.



Maandag 25 oktober 189 km

Ook vannacht weer heel veel regen. Met rijden veelal droog en af en toe zelfs wat zon. Bij Imperia aan de kust gekomen en toen we hoorden dat Ruth en Lex (met hun vriendin Ellen) in Savona stonden, naar het oosten gereden. Een schitterende route, wel af en toe nog een bui. In Bartolomeo de Mar, een oud stadje gebouwd op en rots, een mooie wandeling gemaakt. Ruth en Lex niet tegengekomen onderweg. Weer teruggedreden naar Diano Marina en daar op een grote camperplek overnacht. Ruth en Lex kwamen met de borrel. Een gezellige avond gehad.



Dinsdag 26 oktober 36 km

Vannacht nog een paar spetters maar 's morgens schijnt de zon. Ruth en Lex blijven hier nog staan en wij rijden via Imperia en een prachtige route met mooie stadjes aan de kust naar San Remo. Daar op een goede camperplek aan zee de auto neergezet. Met de fiets een tocht

gemaakt over het oude spoorlijntje dat nu geschikt gemaakt is als fietspad. Mooie uitzichten en prima weer. Veel zon en bijna 20°C! Aan het eind van de middag nog lekker in de zon kunnen zitten lezen.



Woensdag 27 oktober 93 km

Prachtig weer. Verder naar het westen gereden. Een erg mooie route door af en toe mooie plaatsjes. Bij Menton de grens over en de auto vlak bij de grens neergezet. Met de fiets verder langs de boulevard gereden en lopend het oude centrum bekeken. Mooie kerk, ook van binnen. Op een terrasje in de zon een heerlijke Salade Niçoise met een pichet rouge genuttigd. Bij de auto lekker gezwommen en gedouched bij de openbare (warme!) douches langs het strand. Daarna met de auto het binnenland in en via een prachtige route via Sospel en de col de Turini naar Lantosque. Daar op een pleintje, op de niet aangegeven camperplak, overnacht. 's Avonds nog even het oude stadje ingelopen met de erg smalle en steile steegjes.



Donderdag 28 oktober 177 km

Koude nacht, maar we zitten hier ook vrij hoog. Een verse baquette en een croissantje bij de plaatselijke bakker gehaald. De route verder naar het noorden wordt al erg lastig omdat veel van de passen al gesloten zijn vanwege de eerder deze week gevallen sneeuw. Daarom besloten om terug te rijden via Nice (ook een mooie route) en nogmaals bij Menton langs het strand gegeten. Verder teruggereden naar Imperia en vandaar weer naar Ormea. Nog een hele poos lekker in de zon kunnen zitten.



Vrijdag 29 oktober 597 km

Koude nacht, we moeten voordat we wegrijden eerst de ruiten en buitenspiegels krabben. Via de bakker waar we lekkere harde bolletjes halen voor onderweg, rijden we naar Turijn. We nemen niet de rondweg maar rijden dwars door de stad, duurt wat langer maar is leuker en korter. Daarna de snelweg weer naar Aosta. Overal prachtige herfstkleuren waarop de zon volop schijnt! Via de Grote St. Bernhardpass (dure tol, €32,30) rijden we naar Martigny. Boven op de pas ligt, zelfs op de weg nog verse sneeuw. In Martigny troffen we volkomen onverwacht Ruth en Lex. Na even gezellig te hebben bijgepraat, ieder zijns weegs. In Zwitserland is het tussen Bern en Olten en bij Basel erg druk, zelfs files. Overnacht weer in Thann.



Zaterdag 30 oktober 655 km

Tegen negenen weggereden na eerst bij de bakker geweest te zijn en nog even over de markt te hebben gelopen. Vlot naar huis gereden. Vooral in België wat regen. Om even over vijven thuis.

Totaal 3.106 km