

Voorjaar 2010

Midden- en Zuid-Frankrijk

5 t/m 17 mei



Woensdag 5 mei 2010 811 km

Om half negen op weg. Via Maastricht naar Metz waar we inkopen deden. Vlot door en bij Châlon de snelweg af en binnendoor naar de camperplek van St. Gengoux-le-National. De camperplek ligt aan de fietsroute die over het oude spoortraject gaat en bij het stationnetje. Een mooie en rustige plek. Vandaag aardig weer geweest, zeker nog in Nederland maar tegen het eind krijgen we toch wat lichte regen.



Donderdag 6 mei 0km

Bewolkt, enkele spetters en koud. In het dorp brood en een croissantje gehaald. Na de koffie op de fiets en via een prachtige afwisselende route naar Cluny gefietst. Het stadje bekeken en in een eetcafe wat gegeten en gedronken. Totaal vandaag ruim 48 km gefietst. Enkele spetters gehad, maar niet hinderlijk. Toen we terug bij de auto waren nog een stukje in de omgeving gereden en het Canal du Centre opgezocht. Dat ziet er ook goed uit om langs te fietsen.



Vrijdag 7 mei 98 km

Vandaag is het weer veel vriendelijker: minder koud (ca 16C) en af en toe wat zon. Weinig wind. Na de koffie met een croissantje de fietsroute naar het noorden gereden. Eerst een deel door de wijngaarden, daarna afwisselend bos, akkers en weilanden. Een mooie route. Doorgereden naar Châlon waar we een sandwich gegeten hebben. Dezelfde weg weer terug en een biertje gedronken in het dorp. Totaal bijna 70 km gefietst.



Zaterdag 8 mei 32 km

Prima fietsweer, veel zon en in ieder geval droog. Gereden naar Cuisses aan het Canal du Centre. Vandaar een prachtige tocht gemaakt langs het Canal naar Chagny. Langs erg veel mooie sluisjes. Voor een deel over vrij-liggende fietspaden, deels over niet al te drukke wegen. Erg afwisselend. Totaal 60 km. Begin van de avond weer eens een bui.



Zondag 9 mei 481 km

Met opstaan is het droog. Nadat we de auto geserveced hebben gaan we onderweg naar het zuiden omdat het weerbericht daar veel beter weer opgeeft dan in de Bourgogne. Via Lyon nemen we bij Vienne weer de binnenwegen. Onderweg nog veel regen gehad. Even ten zuiden van Sisteron, Bij Villeneuve, overnachten we op een prima camperplek, gelegen tegen het oude stadje.



Maandag 10 mei 177 km

Bij de plaatselijke bakker brood en croissantjes gekocht. Het is vandaag prima weer, veel zon maar ook wolken. Temperatuur tegen de 20 °C. Via de Gorges du Verdon (machige vergezichten) en Mons naar Bagnols-en-Forêt gereden. Daar op "onze" oude camping overnacht. Nog lekker in het zonnetje een glaasje wijn kunnen drinken.



Dinsdag 11 mei 27 km

Wakker geworden met een buitje. Zwaar bewolkt maar we maken toch een schitterende wandeling van meer dan 12 km rond Bagnols. Onderweg overal schitterende planten, waaronder 11 soorten orchideeën. Onderweg eenmaal een buitje gehad, maar af en toe gelukkig ook nog wat zon. In de middag nog even bij Fayance boodschappen gedaan en daarna nog lekker in de zon bij de auto kunnen zitten.



Woensdag 12 mei 90 km

Prima weer. Vandaag weer een mooie wandeling gemaakt. De auto neergezet bij St. Rafael en door een deel van het Massief de Esterel naar Agay gelopen vanwaar we het pad langs de kust gevuld hebben. Mooie uitzichten in een afwisselende omgeving. 13 km gelopen. Daarna doorgereden naar Ramatuelle waar we op de gemeentelijke camperplek een prima plek vonden. Hoewel er veel mee campers staan, zo'n 50, toch voldoende ruimte om zelf lekker buiten te kunnen zitten.



Donderdag 13 mei 0 km

Prima weer! Strak blauw. De bakker komt gelukkig langs om brood te brengen. Daarna op de fiets naar St. Tropez. Daar een heerlijke wandeling gemaakt maar aan het eind nog bijna een uur moeten schuilen voor een grote onweersbui. Gelukkig nog redelijke droog weer terug kunnen fietsen. Bij de auto was het in ieder geval droog gebleven. Later in de middag lekker buiten kunnen zitten te lezen hoewel de wind erg is toegenomen.



Vrijdag 14 mei 0 km

Alweer mooi weer, vandaag ruim 20 °C. Na de koffie met de fiets naar St. Tropez en daar bij een strandje de fietsen neergezet (bijna 15 km). Vervolgens een prachtige wandeling langs het Sentier litoral gemaakt. Mooie vergezichten en schitterende planten. Totaal een kleine 12 km gelopen. Teruggefietst naar St. Tropez en lekker een pression op een terrasje gedronken. Bij de auto nog lekker buiten kunnen zitten. Het stroomt erg vol met campers, totaal wel een kleine 100!



Zaterdag 15 mei 228 km

Hoewel meer wind, toch nog perfect weer. Na het croissantje, de bakker komt hier op de camperplek, en boodschappen in Grimaud, via de mooie route naar Collobrières. Overal weer mooie planten langs de weg. Vervolgens via de meest mooie binnenwegen doorgereden naar Fontaine-de-Vaucluse. De parkeerplaats is vrijwel geheel gevuld met campers, ook wel weer een stuk of 100. Gelukkig vinden we er nog een mooie plek omdat net een paar personenauto's zijn weggereden.



Zondag 16 mei 340 km

Prima weer, alleen is de Mistral komen opzetten. In de ochtend op de fiets (heen en weer 15 km) naar Ile-sur-la-Sorgue waar op zondagmorgen altijd een gezellige provençaalse markt is. 's Middags binnendoor gereden naar Cresp waar we toen we net op de camperplek waren neergestreken te horen kregen dat Pa in zeer kritieke toestand was opgenomen in het ziekenhuis. We besloten om meteen door te rijden naar Mâcon om te overnachten.

Maandag 17 mei 836 km

Om half negen bij de Auchan om boodschappen te doen en te tanken. Snel naar huis gereden en meteen naar het ziekenhuis.

Totaal 3.120 km