

Maart 2011

Zuid-Frankrijk

4 t/m 12 maart



Vrijdag 4 maart 2011 546 km

Nadat we eerst Roeline zijn gaan feliciteren met haar verjaardag, om kwart voor zeven met de nieuwe auto op weg. De auto rijdt als een trein en zoekt als een Hoovercraft over de wegen. Binnen twee uur bij de grens en de helling in Luik maar ook alle andere hellingen in de Ardennen worden op de cruise control in de 6^{de} versnelling probleemloos op snelheid genomen. Om ruim kwart over elf in Metz op de camperplek.

Zaterdag 5 maart 718 km

Koude nacht, het heeft nagenoeg gevoren maar het is dus weer prachtig weer met alleen maar zon. Onze eerste nacht in het nieuwe bed is ook uitstekend bevallen. Ligt prima! Zeer relaxed met een constante snelheid van 115 km/h naar Mâcon. Getankt bij de Auchan en op de kade gegeten. Daarna vlot door naar Fontaine-de-Vaucluse. Wel al vol, maar nog voldoende ruimte voor ons. We staan hier weer op de mooiste plek, vlak bij het water aan de rand van het grasveldje.



Zondag 6 maart 0 km

Alweer een koude nacht. Na ons croissantje op de fiets naar de Provençaalse markt van L'Isle-sur-la-Sorgue. Altijd erg gezellig. 's Middags boven Fontaine nog een wandeling door het gebergte gemaakt van enkele uren. Er bloeien veel amandelboompjes en veel hyacinth-orchideeën. 's Avonds weer genoten in de nieuwe auto.



Maandag 7 maart 130 km

Vanmorgen na de thee gedouched. Dat gaat perfect. Voldoende ruimte en buiten de douchebak blijft alles droog. Na de koffie geserved en via Cavailon naar de Alpilles gereden. Daar genoten van het uitzicht en tussen de middag heerlijk in de zon gezeten. Via Arles naar Sts. Maries. Daar waait het erg hard, je wordt volledig gezandstraald. Er staan veel auto's op de beide camperplekken aan het strand, maar we vinden toch een mooi plekje. Met onze grote auto zijn we nog steeds de kleinste!



Dinsdag 8 maart 308 km

Hoewel stralend weer, in Sts. Maries waait het nog norm hard. Via de étangs met ondermeer flamingo's, en Arles rijden we via Pertuis, Rians en Brignoles naar Cavalière. Daar op een parkeerplaats met vijf andere campers, vlak bij zee, overnacht.



Woensdag 9 maart 129 km

Vandaag een schitterende wandeling gemaakt langs de Calanques bij het schiereiland van Giens. Geweldige uitzichten over zee en over de rotsige kust. Onderweg veel bloeiende planten, waaronder veel kleine gekaperde kalfsvoetjes en trosnarcisjes. Pima weer, in t-shirt gelopen. Wandeling ging heel afwisselend door bosjes, struiken, rotsen omhoog, naar beneden etc. Zeer de moeite waard! In het tweede deel van de middag naar La Ramatuelle gereden. De gemeentelijke camperplek was nog niet open, maar de andere wel.



Donderdag 10 maart 242 km

Nog steeds prima weer. De kust verder gereden en via Bagnols, Mons, Castellane en Digne naar de camperplek bij Villeneuve. Een werkelijk schitterende route met mooie uitzichten.



Vrijdag 11 maart 481 km

Nadat we heerlijk vers brood gehaald hadden bij de plaatselijke bakker, via Forcalquier richting het noorden. Niet over de péage en overnacht bij St-Genoux-les-Generaux. Weer over een prachtige route gereden.



Zaterdag 12 maart 811 km

Even over achten op weg. Via de péage naar huis. Om even over zessen thuis.

Totaal 3.365 km