

Herfst 2011

Rome

22 t/m 29 oktober



Zaterdag 22 oktober 2011 1036 km

Even voor zes uur vertrokken en bij de grens bij Beek Rina en Ankie opgewacht. Vlot door Duitsland, een niet erg boeiende route en er wordt veel aan de weg gewerkt. Ook Zwitserland gaat vlot (op veel hogere toppen ligt al neu schee) en we komen om even over half zes op de camping in Milaan. Niet druk en dus lekker rustig. Prima weer om te rijden: droog, zonnig en niet al te warm.

Zondag 23 oktober 584 km

Pas om half negen kunnen afrekenen en vlot verder gereden over de Po vlakte en verder door de Apenijnen via Florence naar Rome. Onderweg mooie herfst-kleuren van ondermeer de populieren, acacia's en druiven. Om half drie op de camping aangekomen en nog lekker buiten kunnen zitten, ruim 20 graden en gesluerde zon.



Maandag 24 oktober

Toch nog veel bewolking vandaag en de dag begint fris. Met de fiets naar Piazza Popolo en daar vanaf het uitzichtpunt een overzicht van de stad gekregen. Via de Via del Corso naar het Capitool waar we vlakbij de fietsen achter lieten. Vandaag het Rome Antica bezocht. Achtereenvolgens het Capitool, Forum Romanum, het Palatijn, het Colosseum, de Keizerlijke Fora en het Monument de Vittorio Emanuel. Hoewel we al eerder geweest waren, blijft het steeds erg indrukwekkend. Later op de dag komt er meer zon en in de middag ligt de temperatuur iets boven de 20 graden. Bij de auto, om over zessen, nog lekker een poosje buiten kunnen zitten onder het genot van een glaasje wijn.



Dinsdag 25 oktober

Hoewel er vanmorgen vroeg nog een paar kleine druppels vielen is het vandaag veel mooier weer dan gisteren. Zon, temperatuur zeer aangenaam. Weer met de fiets naar de stad en de fietsen halverwege de Via del Corso vastgeketend. Gelopen naar de Spaanse Trappen en de Trevi Fontijn. Vervolgens op een zonnig terrasje een pizza gegeten in de buurt van het

Pantheon. Via het Pantheon naar het Piazza Navona. Daarna de fietsen weer opgepikt en via Villa Borghese weer terug naar de camping.



Woensdag 26 oktober

Wakker geworden door de regen. Het regent meten goed door maar tegen de tijd dat we willen vertrekken valt er nog maar af en toe een druppel. Het is weer niet koud. Vandaag staat het Vaticaan op het programma. We gaan met de fiets weer naar de stad. Eerst de Engelenburcht en omdat het op het St. Pietersplein erg druk is door de wekelijkse toespraak van de Paus, gaan wij meteen naar het Museum. Gelukkig is er geen wachtrij. Hoewel het binnen plaatselijk erg druk is kunnen we toch alles, incl. de Sixtijnse Kapel prima bekijken. Daarna de St. Pieter bezocht maar daarvoor moesten we wel in de rij staan. Het is en blijft een overweldigend gebouw. Mooi! Op de fiets door de stad weer terug naar de camping.



Donderdag 27 oktober

Heerlijk weer, wel sluierbewolking en rond de 20 graden. Voor de vierde keer op de fiets naar de stad. Eerst het Theater van Marcellus bezocht, daarna het Tibereiland, het Circus Maximus en de Thermes van Caracalla. Vervolgens via de Via Appia Antica en het Kapelletje Quo Vadis naar Catacombe Sebastiano gefietst en deze met een rondleiding bekeken. Via de piramide van Caius Cestius en de tempels van het Forum Boarium gefietst naar het Piazza Navarone om nog een lekker ijsje te kopen.



Vrijdag 28 oktober 969 km

Na verse broodjes gehaald en genuttigd te hebben, om kwart voor negen weggereden. Prima weer om te rijden, veel zon en erg mooi met herfstkleuren. Vlot gereden via Milaan en Basel tot Thann. Gelukkig was er nog plek om te staan.



Zaterdag 29 oktober 654 km

Eerst op de markt inkopen gedaan en om negen uur vertrokken. In de Vogezen, maar ook verder in Lotharingen schitterende herfstkleuren. Ook vandaag weer vlot gereden naar huis. Om half zes thuis.



totaal 3.243 km