

**Juli 2012**

**Costa Rica**

**7 t/m 22 juli**



Zaterdag 7 juli 2012

Om half zes door Lex naar Schiphol gebracht en keurig op tijd vertrokken met United Airlines naar New York. Mooie vlucht, maar boven Engeland en Oost-Canada was het bewolkt. Op Newark zes uur moeten wachten, maar het viel nog niet eens tegen. Doorgevlogen tegen zes uur en geland om even over negenen in San José. Geen werkende vulkanen gezien boven Costa Rica, maar wel mooi het verlichte San José van boven kunnen bekijken. In het hotel meteen gaan slapen. Moe na een reis van 25 uur.



Zondag 8 juli

Alweer om zes uur aan het ontbijt. Roeline heeft geregeld dat onze koffers die we de eerste dagen niet nodig hebben, naar onze volgende stop na Tortuguero worden gebracht. We worden om halfzeven opgehaald en maken een mooie bustocht naar La Suerte, niet meer dan een aanlegpunt voor boten. We worden met een snelle boot door het regenwoud naar Tortuguero gebracht. Het laatste stuk een enorme tropische onweersbui gehad. We hebben mooie aparte huisjes en kijken uit over het water. Na een prima lunch maken we een tochtje door het bos achter de loges. We zien daar kapucijnnapen en de rode kikkertjes. Daarna nog lekker gezwommen (in het zwembad). 's Avonds worden we weer met de boot opgehaald en gaan we naar de overkant om te kijken of we iets kunnen zien van schildpadden die daar op het strand hun eieren leggen. Als we staan te wachten weer een enorme bui, maar op het moment dat we het strand opmogen, is het droog. Wel worden we nog bijna weggespoeld door een golf zeewater. De eerste schildpad gaat terug het water in omdat de plek waar ze is, onderwater komt te staan omdat het water vanavond erg hoog staat. Iets verderop is echter een tweede schildpad begonnen eieren te leggen. We kunnen het allemaal goed zien, maar fotograferen is verboden.



Maandag 9 juli

Vannacht verschrikkelijk veel regen met vaak ook onweer gehad, maar al voor het ontbijt is het droog. Om negen uur een schitterende boottocht gemaakt. Mooi gevaren door grotere en kleinere takken van de lagune. Heel veel mooie vogels, reptielen en apen van vaak erg dichtbij gezien. Ook in de middag maken we nog een tocht waarop we weer veel leuke beesten zien. Op de terugweg een kort bezoek gebracht aan Tortuguero-dorp.



Dinsdag 10 juli

Met regen vertrokken, maar na 1 km varen is het droog. We varen via een mooie route naar Caño Blanco waar we worden opgepikt met de bus die ons verder afzet bij het punt waar we de huurauto oppikken. Na een lunch met de ruime huurauto, een Toyota Fortuner, naar Fortuna gereden. Een mooie route over goede wegen en we kunnen even het topje van de Arenal-vulkaan zien. Het is een zeer luxe hotel en we krijgen twee geschakelde huisjes met uitzicht op de vulkaan.



Woensdag 11 juli

Vandaag is het tijd voor een goede wandeling. We rijden met de auto naar het Arenal NP, tot het punt waar de weg eindigt. Al na enkele honderden meters lopen barst er een enorme onweersbui los. Na 10 minuten schuilen gaan we verder en verschijnt zelfs af en toe een zonnetje. De klim naar de top van de Chato-vulkaan is geweldig mooi, maar gaat erg steil door het tropische regenwoud. Aan alle kanten groeien onze kamerplanten, maar dan in king-size formaat. Op de kraterrand zitten we in de wolken

en kunnen daarom het kratermeer niet zien liggen. De afdaling naar het kratermeer is nog steiler en we moeten op handen en voeten naar beneden. De sfeer bij het meer is bijzonder. Staand in het druipend regenwoud kijkend naar een half in wolken gehuld meer. De weg terug gaat vlotter, maar de weg de krater uit is weer op handen en voeten. 's Avonds nog een forse bui. We eten in Fortuna.



Donderdag 12 juli

Prima weer, de zon schijnt, maar de top van de Arenal zit in de wolken. Het wordt vandaag ruim 30 graden. We rijden een mooie weg door een afwisselend landschap (voornamelijk bos, veeteelt, ananasteelt en papaya's met af en toe een dorpje). Bij Los Chiles, tegen de grens met Nicaragua, slaan we de onverharde weg naar Caño Negro NP in. Onderweg veel vogels. Bij Caño Negro maken we een mooie boottocht over de rivier en door de wetlands. Veel vogels (ijsvogels in soorten, slangehalsvogels, vliegenvangers, aalscholvers, allerlei reigers etc.), maar ook apen, leguanen (ook in soorten) en kaaimannen. De laatste zo dicht bij dat je ze bijna zou kunnen aanraken. Net bij het hotel gekomen weer een daverende onweersbui.



Vrijdag 13 juli

Vannacht weer erg veel regen gevallen, maar in de ochtend schijnt de zon. Wel zitten de bergen in de wolken. We rijden langs het Arenalmeer, waarop we vaak een mooi uitzicht hebben, naar de Pan-American Highway die we volgen tot even voorbij Liberia. Daar nemen we een kleine, veelal onverharde weg naar ons hotel bij Rincon NP. Onderweg mooi een stel Toekans kunnen bekijken. Onze huisjes kijken uit over de heuvels. De huisjes zijn van binnen te gek. Erg groot, met een aparte zitkamer, giga-badkamer en een terras dat uitkijkt over de omgeving. Het wemelt hier van de interessante vogels.



Zaterdag 14 juli

Met de auto naar Rincon NP. Het is een uurtje rijden over hobbelige wegen maar door een mooi landschap. De toppen van de vulkaan zitten vandaag helaas in de wolken zodat het geen zin heeft deze te beklimmen om de kraters te bekijken. We maken een wandeling onder aan de vulkaanhelling en zien op een aantal plaatsen vulkanische activiteiten die hier aan de oppervlakte komen. Hierbij gaat het om fumarolen en kokende modderpoeltjes waar de zwaveldamp vanaf slaat. Onderweg komen we ook langs een mooie waterval. Niet veel vogels gezien, wel veel vlinders, een neusbeertje en een aantal kapucijnnapen. Op de hangbrug kwamen we een grote leguaan tegen die ook de rivier wilde oversteken. We hebben 'm maar voorrang gegeven. Aan het eind van de middag genoten van de vogels die vlak bij het terras zich in de bomen laten zien.



Zondag 15 juli

Vandaag zit de top van de Rincon weer helemaal in de wolken en daarom willen we in een ander deel van het park gaan wandelen. Helaas konden we de weg niet vinden en, zeer verrassend, ook niemand kon ons vertellen hoe we dan wel moesten rijden. We hebben ons vervolgens vermaakt in de Rio Negro Hot Springs. Heerlijk in het warme water en daarna afgekoeld in de koude rivier. Een forse onweersbui gehad, maar in zwemkleding en ondergedompeld in het water, hindert dat niet.



Maandag 16 juli

Het is weer een verplaatsingsdag. We rijden terug naar de hoofdweg en volgen deze tot bijna aan Las Juntas de Abangares. Vanaf hier is het een lange hobbelweg naar Santa Elena. Onderweg mooie vergezichten over het bergachtige landschap. Hier en daar is een kleine koffieplantage. Bij Monteverde NP een prima hotel, niet ver van het park en vlakbij het dorp. 's Avonds vast de nachtexcursie voor dinsdag besproken.



Dinsdag 17 juli

Een dag vol activiteiten. Vanaf vroeg in de ochtend een hele mooie wandeling door het nevelwoud van Monteverde NP. Hoewel er redelijk wat bezoekers zijn komen we die nauwelijks tegen. We maken de wandeling zoveel mogelijk langs de randen van het toegankelijke deel van het park. Onderweg zien we veel blad van orchideeën terwijl we maar een enkele zien bloeien. Als we op het uitzichtpunt van de waterscheiding staan trekt de toch al vrij hoog hangende nevel even helemaal op en hebben we een prachtig zicht op het park. We zien veel insecten (waaronder blauwe mieren) en een tayra. Dit is een grote martersoort. Een van de parkwachters vertelde ons later dat die slechts zeer zelden gezien worden. Zelf zien ze die hooguit een- of tweemaal per jaar. Genoten van de vele (verschillende soorten) kolibries die net buiten het park gevoerd worden.

In de middag maken we een wandeling bij het Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. Hier zijn acht hangbruggen vanaf waar je het bos voor een deel van bovenaf kan bekijken. Dit voegt een heel andere dimensie toe aan het beeld van een nevelwoud. Net na het donker worden maken we onder begeleiding van een gids een nachtwandeling door Monteverde. Verrassend hoeveel andere diertjes je nu ziet dan in de ochtend. Zo zien we ondermeer kikkers (helaas niet de groene met rode ogen), een grote vogelspin, glimwormen, luminescerende paddenstoelen, een slapende hagedis, maar ook vruchtetende vleermuizen.



Woensdag 18 juli

Vroeg in de ochtend vertrokken en via San José naar Manuel Antonio NP. In San José "verzilveren" we het cadeau van de kinderen en maken een rondvlucht in een oude Cessna rond de vulkanen. Helaas zitten de toppen in de wolken maar we kunnen wel mooi de oude lavastromen op de hellingen van de Arenal-vulkaan bekijken. Daarnaast vliegen we over een deel dat we ook met de auto gezien hebben en daardoor dus erg herkenbaar is. Een zeer leuke ervaring!

In de middag rijden we door naar Manuel Antonio. Ook daar hebben we een mooi hotel en vanuit onze kamers kijken we uit over zee.



Donderdag 19 juli

Zo dicht bij zee is het erg benauwd. Hoewel de temperatuur maar rond de 30°C ligt, spuit het zweet je bij de geringste inspanning je poriën uit. Desalniettemin maken we een wandelingetje door het Manuel Antonio NP. Helaas is een groot deel van de wandelpaden afgesloten. We zien veel vogels (waaronder een toekan-achtige) en zoogdieren (kapucijn- brul en eekhoornapen, wasbeer en een paar luiaards).

Onderweg duiken we twee keer in het warme zeewater. Snorkelend is er niet erg veel te zien vanwege het opwarrelende zand.



Vrijdag 20 juli

's Morgens zwemmen we nog even in zee bij een strandje nabij het hotel. Als het begint te regenen gaan we terug en rijden naar San José. Door een ongeval was de snelweg afgesloten en moesten we een stukje terugrijden en verder via een mooie alternatieve route naar San Jose. Het hotel ligt tussen het centrum en het vliegveld. Bij het inleveren van de auto bleek dat we meer moesten betalen aan aanvullende verzekering dan we hadden afgesproken. Omdat we dit weigerden hebben we helemaal niets betaald en zij na onenigheid met de verhuurder weggegaan. We merken het wel hoe dit gaat aflopen. Bijtijds gaan slapen.



Zaterdag 21 juli, zondag 22 juli

Voor drie uur opgestaan en door de pendelbus van het hotel afgezet op het vliegveld. Via Houston (wachtijd van drie uur) naar Schiphol gevlogen. Om even over acht uur in de ochtend aangekomen. Mooie vlucht met vooral boven de VS een prachtig uitzicht omdat het erg helder was. 's Avonds met de kinderen en met de moeder en zus van Daan thuis een bbq.

