

Maart 2012

Zwitserland en Italië

12 t/m 19 maart



Maandag 12 maart **459 km**

Tegen half vijf in de middag weggereden. Alleen bij Maastricht een kleine file, ze zijn daar met de ondertunneling van de A2 bezig. Verder vlot doorgereden en tegen half elf op de camperplek in Metz. Tot onze verbazing staan er al 5 campers.

Dinsdag 13 maart **569 km**

Prima rij-weer. Zon. Op de Col de Bussang is een demonstratie aan de gang. Het gaat over het doorgaande vrachtverkeer dat deze weg overvloedig gebruikt. Het kost een drie kwartier. Bij Cernay boodschappen gedaan en getankt en verder vlot door Zwitserland. De weg over de Julierpas is sneeuw-vrij en het valt op dat er al erg veel sneeuw is gesmolten sinds we een maand geleden hier ook waren. Er komen al veel groene plekken. Tegen half zes op de camping Plauns in Morteratsch een goede plek gevonden.



Woensdag 14 maart **0 km**

Het vriest nog geen tien graden 's nachts. Als we op komen schijnt de zon al vol op en is de temperatuur al opgelopen naar enkele graden boven nul. We drinken in de zon buiten een kopje koffie en gaan dan via de loipen naar de Morterartschgletsjer. Dat is vanaf de camping heen en terug zo'n 14 km. Terug bij de auto nog heerlijk in de zon gezeten en vervolgens met de fiets naar Pontresina. Wax voor de latten gekocht. Prachtig weer geweest, geen wolken, alleen maar zon en ruim boven de 10 graden en in de zon zelfs heet! M.b.v. de gratis Wifi van de camping, de NRC's van de laatste dagen kunnen binnen halen.



Donderdag 15 maart **0 km**

Het weer van vandaag is identiek aan dat van gisteren. Vandaag op de latten naar Val Roseg. Altijd weer een mooie tocht maar vandaag zijn de loipen niet optimaal. In de ochtend nog bevroren en daardoor erg ijszig, in de middag pap. Op sommige plaatsen komt de grond er al door heen. Als het dit weer blijft is dit wel de laatste dag om nog een tocht te maken. In Val Roseg tot aan het restaurant.

Terug vanuit Pontresina met de bus naar de camping waar we nog even heerlijk in de zon hebben kunnen zitten.



Vrijdag 16 maart

185 km

Omdat de sneeuw steeds papperiger is geworden en het in de ochtend ook al weer ruim dooit, rijden we via Maloja naar Italië. Hier is het in tegenstelling tot in Zwitserland, erg heilig. Via de west-oever van het Comomeer, leuke dorpjes, zeker in het zuidelijke deel, maar helaas maar weinig stop-mogelijkheden, rijden we naar de camperplek van Gavirate aan het meer van Varese. Mooie plek, vlak bij het water. Op het dorpsplein de NRC weer kunnen binnenhalen. Nog heerlijk kunnen buiten zitten in de zon.



Zaterdag 17 maart

0 km

Helaas is er veel bewolking maar het is niet koud en windstil. Met de fiets een mooie tocht rond het meer van Varese waar omheen een prachtig fietspad loopt. Een uitstapje gemaakt naar het meer van Comabbio. Onderweg bloeien overal al vroege voorjaarsplanten (ster-hyacintjes, lenteklokjes, stengelloze primula's, leverbloempje en helleborussen. Ook de wilgen staan vol in bloei. Na de krant weer te hebben binnen gehaald, weer lekker in de zon bij de auto gezeten.



Zondag 18 maart

587 km

's Nachts begint het af en toe wat te regenen. We rijden via het Lago Maggiore (in de nevel en regen) naar Luino. Hier kunnen we niet verder omdat bij werkzaamheden er een lengtebeperking is van 5,5 meter geldt. Daarom bij Lugano de snelweg opgepakt. Aan de noordzijde van de Gotthard-tunnel schijnt de zon weer even maar voorbij Luzern begint het weer af en toe te regenen. Via de Vogezen naar Metz, waar we op de camperplek overnachten. Alle plekken zijn dan bezet. Voordat we een glaasje wijn drinken even de benen gestrekt in, het altijd mooie en gezellige, Metz.



Maandag 19 maart

462 km

Na een baguette en een croissantje te hebben gehaald, om negen uur vertrokken en met mooi weer naar huis gereden. Rond drie uur thuis.

Totaal 2262 km