

**Winter 2013**

**Zuid-Frankrijk**

**5 t/m 16 februari**



**Dinsdag 5 februari 2013**      **563 km**

Om negen uur vertrokken. Eerst naar Geldern omdat onze camperdealer een verkeerd aangesloten kabel van de koelkast nog goed moest aansluiten zodat de koelkast het weer op de stand "automatisch" doet. Gelukkig was dat snel gebeurd en de koelkast doet het nu zoals bedoeld is en kan die eindelijk ook gebruik maken van onze zonnepanelen.

Vervolgens via Venlo, Maastricht en Luik door de Ardennen. Daar in grote sneeuw- en hageljachten verzeild geraakt. Vlak voor Arlon wordt het prachtig weer. De camperplek in Metz bleek te zijn afgesloten door het hoge (en nog steeds stijgende) water van de Moezel. We belanden op de camperplek in Millery, vlak voor Nancy en ook gelegen aan de Moezel. Een prima plek al is er af en toe veel verkeer over de weg waarlangs we staan.



**Woensdag 6 februari**      **485 km**

Vannacht is er nog wat sneeuw en hagel bij gevallen en is het plaatselijk wit. De weg van Toul via Neufchâteau naar Langres is af en toe nauwelijks berijdbaar door de (aangevroren) sneeuw. Voorbij Langres is de weg nagenoeg schoon hoewel nog wel af en toe nog een sneeuwbutje valt.

Via de Bourgogne (Côte d'Or) en Lyon (druk) naar de camperplek van Beausembiant (waar we vorig jaar ook al stonden, toen ook met twee anderen).



**Donderdag 7 februari**      **270 km**

Vannacht ook nog wat sneeuw en hagel gevallen. De druivenstokken staan in de sneeuw. We volgen de Rhône naar het zuiden en via Arles gaan we naar de Camargue. Onderweg wordt het weer steeds mooier en uiteindelijk schijnt de zon volop bij een graad of tien. We eten nog even op de camperplek in Comps, genietend van de zon. In Saintes-Maries-de-la-Mer gaan we op de camperplek aan het strand staan. Omdat het helder is en de zon schijnt, kan je mooi ver kijken. We lopen nog even het dorp in.





**Vrijdag 8 februari**                      **125 km**

Het blijft hard waaien en dus koud. Geen weer om een stuk te fietsen. We rijden een stukje het dorp uit en maken een mooie wandeling tussen reigers en flamingo's. Daarna via Arles, de altijd mooie route over de Alpilles en Cavaillon naar Fontaine de Vaucluse. Met slechts een paar campers is het niet druk en we hebben nog een mooie plek in de zon, hoewel het te koud blijkt om lekker buiten te zitten.



**Zaterdag 9 februari**                      **93 km**

Hetzelfde weer, koud en Mistral. We maken een mooie wandeling langs het Canal de Carpentras. Omdat je hoog loopt heb je mooie uitzichten over de vlakte bij L'Isle-sur-la-Sorgue. In de middag rijden we via Gordes en Apt naar Villeneuve. Daar overnachten we op de camperplek nabij het centrum. Hier staan nog drie andere campers.



**Zondag 10 februari**                      **170 km**

Vandaag later op de dag wat minder zon. Nog steeds koud en in de middag valt een enkele sneeuwvlok. 's Avonds regent het.

Vandaag de mooie route langs de noordkant van de Gorges du Verdon. Mooie uitzichten. Op veel plaatsen hangen mooie ijspegels aan de rotsen en hier en daar ligt nog sneeuw. Bij La-Motte-de-Provence vinden we een mooi gelegen camperplek. Hoewel vlak langs de weg, toch erg rustig. Samen met een andere auto overnacht.



**Maandag 11 februari** **202 km**

Vandaag veel regen. We rijden via Bagnols naar Grasse en Cannes en vervolgens langs de kust naar het westen. Mooie uitzichten over de wilde zee. Aan het eind van de middag wordt het droog. Bij La Londe-les-Maures vinden we een prima camperplek. We lopen nog even het dorpje in en halen een plaatselijke fietsroute op bij de VVV.



**Dinsdag 12 februari** **248 km**

Niet al te veel wind. We rijden naar Hyères en even ten zuiden daarvan op de landtong naar Prèsque'il de Giens parkeren we de auto en fietsen verder over de landtong naar het schiereiland. Volgende keer maken we hier weer een mooie wandeling, maar met de ontsteking aan mijn achillespees zit het er nu niet in. Het weerbericht belooft veel minder wind voor morgen, dus lijkt ons nu een fietstocht in de Camargue er nu wel in te zitten. In de middag rijden we via Marseille en Arles naar Saintes Maries.



**Woensdag 13 februari** **107 km**

Het weerbericht zat fout. Toch nog steeds een forse Mistral, maar wel strak blauw. We hopen bij Fontaine-de-Vaucluse wat meer beschutting te hebben. We rijden via St. Remy-de-Provence (bekijken Les Antiques) en Cavaillon. In de middag fietsen via L'Isle-sur-la-Sorgue een mooi rondje door het landschap waar veel appelboomgaarden zijn.





**Donderdag 14 februari 0 km**

Na een koude nacht met enkele graden vorst is het mooi zonnig weer en het waait nauwelijks. In het tweede deel van de morgen en het begin van de middag maken we een mooie fietstocht van een kleine 40 km via Le Thor. In de middag lopen we nog even naar de fontaine. Weer overnacht met maar enkele andere campers.



**Vrijdag 15 februari 407 km**

Als we wakker worden slaat de damp van het relatief warme water van de Sorgue. Het is een prachtig gezicht als de zon daardoorheen komt. Vandaag weer naar het noorden. Via Carpentas en de altijd weer mooie Bis-route naar Lyon, waar dit keer plaatselijk nog veel sneeuw ligt. Vanwege de aangekondigde file de rondweg genomen en via Villefranche naar de Bourgogne. Overnacht, zonder andere campers, op de camperplek van St. Gengoux-le-National. Mooi zonnig weer geweest en ten noorden van Lyon geen wind meer.



**Zaterdag 16 februari**                      **814 km**

Om negen uur weggereden en via Meursault, Dyon en Langres binnendoor naar Toul. Verder met de snelweg. Om half negen thuis. Redelijk rijweer en in Nederland een paar buitjes regen.



Totaal 3.484 km