

Najaar 2013

West-Frankrijk

8 t/m 21 november



Vrijdag 8 november 474 km

Tegen tien uur op weg. De auto zit duidelijk veel minder vol dan tijdens onze vorige reis. In de garage alleen de fietsen.

Via Breda en Antwerpen rijden we vlot langs Lille. Bij Arras verlaten we de snelweg en rijden via Amiens naar Gournay en Bray. Op de camperplek, midden in het dorp gelegen, blijven we overnachten. Gournay is een niet bijster interessant dorp, maar we staan vlak bij een bakker. Vandaag enkele buien gehad, weinig zon.

Zaterdag 9 november 361 km

Vandaag matig weer. Soms iets zon, maar in het algemeen overheersen de buien. We steken bij Louviers de Seine over (hoog water) en gaan vandaar richting de kust. Ook zonder zon is het mooi. Veel herfstkleuren in een afwisselend landschap. Glooiend, veel kleinschalige akkerbouw, afgewisseld met bos(jes) en hier en daar wat grootschaliger landbouw. De Mont St-Michel zien we al van verre liggen en we bereiken even ten westen daarvan de kust. Op een camperplek in Le Vivier-sur-Mer, gelegen aan de baai, overnachten we. We maken eerst nog een wandeling naar het dorpje en waaien vervolgens nog een stukje uit langs het water.



Zondag 10 november 159 km

Vannacht overwegend droog, maar soms wel heel erg veel wind. Nadat we bij de bakker brood en croissantjes hebben gehaald, maken we een mooie wandeling langs de baai. Vervolgens rijden we langs de kust verder. Helaas is er in Cancale geen parkeerplekje voor een camper te vinden: of het is verboden, of er hangt op een hoogte van 2 meter een balk over de toegangsweg naar de parkeerplaats. We vervolgen verder de kust en het weer wordt steeds beter. Bij Cap Fréhel maken we weer een wandelingetje over de kaap. In de baai van Palus-Plage (nabij Plouha). Overnachten we op de camperplek. Hier weer een mooi uitzicht. Lekker over het strand gelopen.



Maandag 11 november 286 km

Somber weer en de hele dag niet droog geweest. Weinig lol om dan ergens te gaan wandelen. We rijden langs de noord-kust van Bretagne verder. Via Trébeurden, waar we in 1978 tijdens onze fietsvakantie enkele dagen op de camping stonden, gaan we niet verder naar het westen, maar zakken meer naar het zuiden af. Onderweg afwisselend akkerbouw, veeteelt en tuinbouw (kool), afgewisseld met beekdalletjes en diepe zee-inhammen. We overnachten op een parkeerplaats

(camperplek) pal achter de duinen even ten westen van Loctudy, ten zuiden van Quimper. We staan er alleen.



Dinsdag 12 november **194 km**

Langzaam knapt het weer wat op. Het regent niet meer continue en soms wordt het wat lichter. Koud is het helemaal niet, het wordt 19 graden. We vervolgen de kust naar het zuiden. Her en der mooie dorpjes met mooie oude kerkjes (als van La Fôret-Fouesnant). In Carnac overnachten we op de camperplek aan de rand van het centrum. Rustige plek, er staan nog een stuk of vijf andere campers.



Woensdag 13 november **0 km**

Koude nacht, maar vandaag strak blauw. Nadat we even over de kleine markt zijn gelopen pakken we de fiets en fietsen langs de oesterkwekerijen naar het schiereiland van Quiberon. Een prachtige tocht, door duinen, landerijen, dorpjes en langs de ruige rotskust (Côte Sauvage). Mooie uitzichten en in de verte zien we Belle Ile liggen. Totaal ca 50 km gefietst. Weer op dezelfde camperplek in Carnac overnacht.



Donderdag 14 november **120 km**

Langs de kust verder gereden. Mooie route. In het begin van de middag op de camperplek in La Baule aangekomen. Mooie plek, aan de haven. 's Middags bijna 15 km naar en langs het strand gelopen. Heerlijk in de zon, maar later vallen er een paar druppels.



Vrijdag 15 november 0 km

Zon, koud en behoorlijk wat wind. We fietsen door de Marais Salants naar la Turballe en vervolgens naar Le Croisic. Het is overal bijna uitgestorven, maar wel mooi. Via de Côte Sauvage (prachtig!) rijden we naar Le Pouliguen en vandaar weer naar de camperplek. Op de zelfde plaats overnacht met, net als gisteren, ongeveer 7 andere auto's.



Zaterdag 16 november 218 km

Het weer is onveranderd. We rijden via de kust (nu laag water en dus een erg breed strand) naar St. Nazaire en vandaar de Vendée in. Prachtige kust met op veel plaatsen op het strand hutjes van waaruit met netten gevist kan worden. We kunnen niet met de Passage du Gois naar Ile de Noirmoutier omdat het water over de weg staat (vloed). Vervolgens gaan we weer het binnenland in en via een mooie route om Nantes waar we de Loire oppikken. We overnachten op de camperplek van Champtoceaux. vanaf hier een prachtig uitzicht over het Loiredal. Het water staat erg hoog, veel bomen staan in het water.



Zondag 17 november 175 km

Bewolkt en koud. We rijden de Loire op waarbij we zoveel als mogelijk de kleine weggetjes vlak langs het water nemen. Een prachtige route. Via Angers, Saumur en Ussé belanden we op de camperplek van Villandry, vlakbij het kasteel.



Maandag 18 november 214 km

Mistig. Via Tors en Amboise naar Chenonceau aan de Cher. We hoopten dat het weer zou opknappen om ergens een stuk te fietsen of te wandelen, maar dat viel tegen. Bij Mennetou-sur-Chèr naar het noorden en door Sologne, het mooie gebied gereden met veel meren (waarvan je er helaas maar weinig te zien krijgt) en herfstkleuren, naar het noorden. Overnacht op een camperplek naast de kerk van Lailly-en-Val bij Beaugency aan de Loire.



Dinsdag 19 november 210 km

Alweer regen. Aan het eind van de morgen is het gelukkig droog en parkeren de auto even buiten Chartres. Per fiets naar het centrum met de werkelijk prachtige kathedraal uit het eind van de 12de eeuw. Een deel binnen is prachtig gerestaureerd. mooie glas-in-loodramen. Later valt er in de middag weer een bui, soms met hagel. We overnachten aan de Seine, op een camperplek tegen het centrum van Pont de l' Arche, iets ten zuid-oosten van Rouen.



Woensdag 20 november 153 km

Koude nacht met nachtvorst en in de ochtend is het droog en zonnig. We rijden de Seine af, langs schitterende dorpjes met vakhuizen in Normandië-stijl. Eind van de ochtend begint het enorm te regenen en het wordt pas in de avond weer droog. We gaan langs de Normandische kust vanaf Etretat naar het noorden en overnachten op de camperplek aan de baai van de Somme, bij Le Crotroy.



Donderdag 21 november 454 km

Het is redelijk droog, maar koud. We lopen een stukje langs de dijk van de baai. Veel watervogels en er wordt op eenden opgehaald die gevangen zijn in kooien. De zon breekt even door maar als we net een strandwandeling bij Wissant gemaakt hebben, begint het te regenen. Onderweg gelukkig veelal droog en om vijf uur thuis.



totaal 3018 km