

**Winter 2014**

**Zuid-Frankrijk en Zwitserland**

**19 februari t/m 3 maart**



**Woensdag 19 februari 647 km**

Om elf uur zijn we op onze afspraak in Geldern. De jaarlijkse vochtkeuring moet weer worden uitgevoerd. Na een half uur zijn we klaar en vertrekken we naar het zuiden. Via Venlo en Luxemburg komen we op de camperplek in Thaon-en-Vosgues. Er staat nog één andere auto. Onderweg wat buien gehad.



**Donderdag 20 februari 290 km**

In de ochtend nog wat buitjes gehad. Verder gereden via Vesoul en Besançon naar Lamoura in de Jura. Het is ruim boven nul en de zon schijnt volop. Helaas is daardoor de sneeuw heel erg papperig en niet geschikt om te langlaufen. Wel kunnen we nog even in de zon zitten.



**Vrijdag 21 februari 365 km**

De hele nacht hard geregend maar tegen het licht worden valt er sneeuw. Geen lekker langlauf weer. We vertrekken over een glibberige weg en rijden door sneeuwbuien via Les Rousses naar Gex. Zodra we de Jura uitgaan gaat de sneeuw over in regen. Via Grenoble rijden we naar het zuiden. We zetten de auto neer op een prima camperplek bij Selonnet maar rijden in de avond daar weer weg door de lawaaiige jeugd. Iets terug, in La Bréole, aan het Lac de Serre-Poncon is een wel rustige plek.



**Zaterdag 22 februari 274 km**

Het heeft nauwelijks gevoren maar het is helder en de bergtoppen zijn nagenoeg allemaal uit de weinige wolken. We vervolgen de weg via Digne naar Castellane. De camperplek nabij Antibes aan de kust is eigenlijk niet toegestaan en is wel erg lawaaiig zo aan de hoofdweg gelegen. De plek in St.

Laurent is overvol. Uiteindelijk belanden we op de parkeerplaats van de Champignon in Mandelieu. Er staan wel 100 andere campers. In feite een goede plek om te overnachten.



**Zondag 23 februari**                      **84 km**

Wolkenloos en een oplopende temperatuur tot iets van 18 graden. We zetten de auto op de parkeerplaats van een supermarkt die dicht bij Cannes ligt en gaan verder met de fiets naar de stad. Er is een halve marathon en de boulevard is daardoor afgesloten. We lopen deels. Verder bekijken we de oude stad en hebben een mooi uitzicht over de stad vanaf de Tour du Mont Chevallier. In de middag rijden we naar St. Tropez waar we op een kleine maar gezellige en mooi gelegen camperplek overnachten. Kunnen nog lekker een poosje in de zon zitten



**Maandag 24 februari**                      **0 km**

Prachtig weer, weinig wind. We nemen het Sentier Litoral en maken de prachtige wandeling langs de kust. We hebben uitzicht op St. Maxime en St. Rafael. Na ruim 4 uur terug bij de auto. Later in de middag nog even per fiets naar St. Tropez. In de haven liggen gigantische jachten. Terug bij de auto weer lekker in de zon zitten lezen.



**Dinsdag 25 februari**                      **184 km**

We willen een wandeling maken in het Massif de Maures nabij Collobrieres. Omdat er wegwerkzaamheden zijn kunnen we niet de route vanuit Grimaud nemen en moeten we een heel stuk omrijden. Ook een mooie route. Als we bij Collobrieres zijn is het inmiddels bewolkt en spettert het al wat. We besluiten door te rijden naar Bagnols-en-Foret. Onderweg prachtige bloeiende

mimosa, amandelboompjes, anemonen en hyacint-orchissen. Een wandeling gemaakt door Fayance maar omdat nabij de camperplek een kermis is, is overnachten daar geen optie en rijden we door naar Mandelieu waar we weer op de parkeerplaats bij de Géant Casino overnachten, er staan nog steeds veel andere campers. De hele avond regen.



**Woensdag 26 februari**      **113 km**

Langs de kust verder gereden. Het is druk. Als we voor de tunnel tussen Menton en Ventimiglia staan, blijkt deze gesloten te zijn en moeten we een stuk omrijden via de tolweg. Bij Sanremo de auto op de camperplek gezet en per fiets langs het fietspad naar San Lorenzo, heen en weer totaal 42 km. Hoewel de zon er soms even door komt is het vrij fris.



**Donderdag 27 februari**      **268 km**

Prachtig weer. We zetten de auto op een gratis parkeerplaats in Sanremo en lopen de oude stad door. Prachtig met al die smalle straatjes en trappetjes. Van boven een mooi uitzicht over de stad en de baai.

Doorgereden via Ormea en Turijn en overnacht op een parkeerplaats annex camperplek in Chivasso.



**Vrijdag 28 februari**      **252 km**

Verder gereden door een deels niet al te bijster interessant landschap naar Domodossola. Het stuk langs het Lago di Orta was erg mooi, jammer dat de bergen in de wolken zaten. Op de Simplonpas valt lichte sneeuw, maar te weinig om te blijven liggen. Aan de Zwitserse kant is het weer wat beter en zien we besneeuwde bergtoppen. Via Brig en Fiesch naar Reckingen waar we een plek op de

besneeuwde camping krijgen. Er staan nog vier andere campers. Aan het eind van de middag lopen we nog even het dorpje in.



**Zaterdag 1 maart**

**0 km**

We worden wakker met sneeuw. Er is inmiddels zo'n 50 cm gevallen en er wordt volop door de campingbaas geruimd. Voorlopig is het geen weer om te langlaufen. We leggen de nieuwe sneeuwkettingen vast om; die zullen we morgen vast nodig zijn en ruimen de dikke laag sneeuw van de auto. We lopen nog even het dorp in. Het is prachtig die dikke sneeuwlaag op de houten huizen. In de middag maken we, hoewel het nog steeds licht sneeuwt, een korte langlauftocht naar Münster, totaal iets van ruim 6 km. Het is erg mooi.

Pas in de avond wordt het sneeuwen wat minder, er is dan overdag nog eens een kleine 30 cm bijgevallen.



**Zondag 2 maart**

**413 km**

Geen sneeuw meer bijgevallen. We rijden de camping af en op de hoofdweg kunnen we de sneeuwkettingen af doen. De weg is nog niet vrij, maar het is redelijk te berijden. Vanaf Fiesch is de weg schoon en na Brig ligt er nog maar weinig sneeuw langs de weg.

Via Martigny, Lausanne en Vallorbe rijden we naar Frankrijk waar we via Pontarlier en Baume-les-Dames naar Remiremont gaan waar we op een parkeerplaats bij de kerk (een camperplek) overnachten. Een erg mooie route en het is mooi weer geweest, vanaf het Meer van Geneve veelvuldig zon met een oplopende temperatuur tot dik 15 graden.



**Maandag 3 maart**

**616 km**

Somber weer na een nacht met regen. Nadat we in Epinal een vergeefse poging ondernomen hadden om voor Roeline ski's te kopen, slaagden we daarin wel in Nancy. Het was zo'n beetje het laatste paar in Frankrijk.

Een vlotte reis naar huis, onderweg droog en af en toe een zonnetje. Tegen vijf uur thuis.

totaal 3.506 km