

September 2014

Frankrijk, Loire

13 t/m 20 september



Zaterdag 13 september 772 km

Omdat we geen zin hebben om er langer dan een dag over te doen om bij de Loire te komen, vertrekken we om acht uur. Ankie en Rina zijn vrijdagavond al gekomen.

Het is prima weer om te rijden en alleen rond Parijs is het erg druk. Het tegemoedkomende verkeer staat tientallen kilometers vast, maar wij kunnen zonder noemenswaardig oponthoud doorrijden. Tegen zessen zijn we op camping La Mignardière in Ballan-Miré, waar we zeven jaar geleden ook al eens stonden.

Zondag 14 september 0 km

Prachtig weer, ruim 25 graden. We maken een mooie fietstocht langs de Chèr en de Loire naar Langeais. Onderweg doen we kasteel Villandry aan en in Langeais genieten we op een terrasje van een lunch. Bijna 60 km gefietst.



Maandag 15 september 0 km

Onveranderd weer en vandaag naar Tours. Er loopt een vrijliggend fietspad door de stad tot aan het centrum. We ketenen de fietsen ergens vast en gaan verder te voet. Via het mooie station uit 1898 en de tuinen van het Musée des Beaux Arts bezoeken we de kathedraal met mooie gebrandschilderde ramen. In de oude middeleeuwse stad met prachtige vakwerkhuisen lunchen we op het Place Plumereau. Via Basiliek St. Martin pakken we de fietsen weer op en genieten op de camping nog van het zwembad en de zon.



Dinsdag 16 september 130 km

Tijd om te verkassen. Via Tours naar Amboise. Vanaf de overkant van het water heb je een prachtig uitzicht op het kasteel. In de middag kasteel Chenonceau met de prachtige tuinen bekeken. Het blijft indrukwekkend.

We belanden uiteindelijk op de gemeentelijke camping La Bardière in Rigny-Ussé. Deze ligt mooi en lekker rustig. 's Avonds bekijken we het verlichte kasteel.



Woensdag 17 september 0 km

Het blijft maar mooi weer. We fietsen langs de Indre en de Loire naar Montsoreau. Een prachtig afwisselende route, een tochtje van een kleine 60 km. In Candes genieten we op een terrasje met uitzicht op de Loire van een heerlijke lunch.



Donderdag 18 september 0 km

Voor vandaag wordt er meer bewolking en ook wat regen opgegeven en als we nog in bed liggen valt er een buitje. Tijdens het fietsen blijft het droog. We fietsen via Huismes een prachtige afwisselende route naar Chinon. Ook dit is weer een prachtige middeleeuwse stad, gelegen aan de Vienne. Als we zitten te lunchen op een terrasje vallen er een paar druppels, maar daarna schijnt de zon volop. Deels via wijngaarden en via Avoine teruggefietst. Totaal ongeveer 45 km.



Vrijdag 19 september 246 km

Via Tours en Amboise rijden we langs de Loire naar Chambord. Hier staat het grootste Loire-kasteel. We mijden Orléans en rijden binnendoor naar Dourdan. Het landschap is wat glooiend, vrij kaal en er is volop akkerbouw, voornamelijk graan. In Dourdan op de camping overnacht.



Zaterdag 20 september 547 km

Om acht uur weggereden. Vlot via Parijs en Lille naar huis. Rina en Ankie rijden direct door naar Assen. Wij zijn om kwart voor drie thuis, ruim op tijd voor de jaarlijkse Parklaan-bbq. Daarvoor halen we de auto nog even leeg.

Totaal 1.695 km